

Slægts – Tidende

for
Trekantområdet



Udgivet af Trekantområdets Slægtshistoriske Forening

Nr.: 20

December

Sæson 2010/11

Bestyrelse

Formand:

Jesper Ratjen, Majvænget 66, 6000 Kolding
☎ 7551 8063, E-mail: j.ratjen@stofanet.dk

Næstformand, redaktør:

Jens Bundesen, Castorvænget 23, 7000 Fredericia
☎ 7468 0641, E-mail: bundesen@mediebasen.dk

Sekretær: bladudvalg:

Leif Horsmark, Tunøvænget 13, 5500 Middelfart
☎ 6441 4456, E-mail: Leif.Horsmark@stofanet.dk

Bibliotekar:

Laila Køngerskov, Castorvænget 6, 7000 Fredericia
☎ 7592 8338, E-mail: laito@profibermail.dk

Forlystelses- råd, bladudvalg:

Vita Horsmark, Tunøvænget 13, 5500 Middelfart.
☎ 6441 4456, E-mail: horsmark1@stofanet.dk

Kasserer, bladudvalg

Jonna Qvortrup, Prangervej 82, 7000 Fredericia
☎ 7592 9678, E-mail: jonnaqvortrup@hotmail.com

Suppleant (Moccamester)

Tommy Hansen, Islandsvej 14, 5500 Middelfart
☎ 6441 4977. Mobil 2255 4824

Suppleant (ass. moccamester)

Irena Hansen, Hørvænget 25, Ågård, 6040 Egtved
☎ 7555 4718, E-mail: pandora@profibermail.dk

Møder afholdes den 2. mandag i månederne september-april og ofte i samarbejde med Fredericia Folkeuniversitet (FU). De begynder kl. 19.15 og afholdes på LO-KALHISTORISK ARKIV, Frederik IIIs Vej 6, Fredericia. Mødelokalet er åbent fra kl. 18.30, således at der er lejlighed til slægtssnak og til at benytte foreningens bibliotek. Møderne indledes med "medlemmernes 10 minutter", hvor der kan fortælles om gode oplevelser, givtige kilder, læses op, gives tips o.s.v. Udlån fra foreningens bibliotek sker i forbindelse med møderne. I forbindelse med møderne vil der altid være hjælp at hente til tyding af gotisk skrift eller ideer til at komme videre. Kaffe/te "ad libitum" 5 kr.

Medlemskab (incl. abonnement på "Slægts - Tidende" og "Slægten")
pr. år 190,- kr. – par 260,- kr.

GÆSTER ER VELKOMNE. Gæstebilletter à 35 kr. pr. foredrag.

<http://www.trekanten.webbyen.dk>

WEB – master Alex Kristensen

Vi søger og finder på arkivalieronline og på diverse hjemmesider på nettet alverdens data om vores aner, men

glem ikke at huske

at der er skrevet tykke bøger og samlet meget stof på tryk om kulturhistoriske emner, som det er værd at kende til, når vi selv skal begribe samt videreformidle viden om vores aner og øvrige slægtninges liv og levevilkår.



Læs for eksempel i:

4-bindsværket **”Dagligliv i Danmark”**

(red. Axel Steensberg 1964-71) som behandler generelle emneområder fra 17.—20. århundrede.

2-bindsværket **”Danske sæder og skikke”** af Tage Heft (1943) som giver en morsom og meget velskrevet skildring af livet i en dansk købstad (X-købing) før og nu (Foreningens bibliotek har den - og biblioteket i Middelfart).

De lokalhistoriske årbøger byder også på mange interessante/morsomme emner:

Fredericiabogen (udgivet siden 1996 af Kultur- og Fritidsudvalget i Fredericia Kommune).

Vends (udgivet siden 1992 af Vends Herreds Udgiverselskab)

Koldingbogen (udgivet siden 1970; siden 1974 af Kulturudvalget i Kolding Kommune).

- årg. 1970-2006 kan læses på nettet.

Vejle Amts Årbog (udgivet 1905-2008 af Vejle Amts Historiske Samfund)

- årg. 2007-2008 kan læses på nettet. Videreført som:

Lokalhistorie for Sydøstjylland 2009 - af Historisk Samfund for Sydøstjylland.

- årg. 2009 og 2010 kan læses på nettet.

Fynske Årbøger (udgivet siden 1939 af Historisk Samfund for Fyn).

Fynske Minder (udgivet siden 1951 af Odens Bys Museer).

de kulturhistoriske skildringer

beriger din viden om slægten

Jesper Ratjen

Lidt om knipleri og kniplersker

Faster Mie var kniplerske og ernærede sig hele sit liv ved at kniple. Hun var min fars faster og hed egentlig Marie Kirstine, men Faster Mie var hvad hun altid blev kaldt mellem slægt og venner, og hun boede hele sit liv i Spandet indtil sin død i 1926, 72 år gammel.



Faster Mie. Foto omk. 1915

Hun afsatte sine kniplinger gennem kniplingshandler Dethleff Hansen i Møgeltønder indtil hans død. Derefter kniplede hun for L Andersen i Tønder. Hendes liv og interesse var kniplinger. I 1907 forærede hun 9 stykker kniplinger til Det Danske Kunstindustrimuseum i København, formentlig til brug ved museets historiske udstilling om Tønderkniplinger i 1909. Det er også fortalt, at hun som gave til kirken i Spandet lavede alle kniplingerne til en ny alterduk. Som et udslag af hendes interesse for knipleri, samlede Faster Mie i årene 1910-1922 forskellige artikler og indslag om kniplinger og kniplingens historie fra aviser og tidsskrifter. Et af disse udklip handler om kniplingens oprindelse. Her er det:

De tønderiske kniplinger

"Mange af de kniplinger, som fabrikeres og forhandles under navnet af ægte brabantiske kniplinger, kommer fra Slesvig, fra Tønder. Sjældent tænker vel sagtens de velhavende damer, som smykker sig med ægte kniplinger, at denne smukke pynt ofte er fabrikeret af en slesvigsk pige eller kone i en simpel hytte og meget tit under mangt et savn af livets nødvendige fornødenheder og goder.

Knipleriet er opfundet i 1461 af en vis Barbara Uttmann i Annaberg i saksisk Svejts. Allerede i året 1639 blev denne vigtige industrigren indført i Danmark. Efter sagnet har en fremmed købmand ved navn Steinbok først begyndt kniplingsindustrien i Tønder. Han indkaldte tolv mænd fra sin hjemstavn Dortmund, der underviste piger og karle i Tønder i knipleriet. Steinboks hustru, Gehske, fortsatte fabrikationen efter mandens død og erhvervede sig herved en betydelig formue. Kniplingsindustrien blev senere meget forbedret af brabantiske koner, der fulgte med de tropper, som under Frederik den Fjerde i året 1712 havde været i Brabant.

Handelen med tønderske kniplinger tiltog mere og mere. Den årlige indtægt har ofte udgjort flere tønder guld. I året 1812 var ikke færre end 12.000 kvinder på Tønderegnet beskæftigede med kniplingsindustrien. Desværre kom kun en ringe del af udbyttet ved salget af kniplingerne arbejderskerne til gode. Kniplerskerne fik tråden, som kom fra udlandet, frit leveret; men købmændene eller fabriksherrerne gik af med fortjenesten. Kniplerskerne måtte aflevere samme vægt kniplinger, som de fik tråd, og modtog i reglen kun en meget lille arbejds løn.

Længe blomstrede kniplingsindustrien i Tønder. Undervisningen begyndte gerne i seksårsalderen. Og fra den tid beskæftigede talrige kvinder sig hele livet igennem med dette arbejde. Mange af disse kniplersker fra Tønder har bragt det til en høj grad af fuldkommenhed, og det arbejde, som kommer fra deres hænder, kan særdeles godt tage kampen op med udlandets produkter. Der er de kniplersker i Tønder, som livet igennem arbejder efter kun et mønster. "Østsjællands Folkeblad" fortæller således om en kone fra Ballum, at hun i fyrretyve år kniplede efter et og samme mønster, der kun var en halv tomme bredt, og ved dette arbejde underholdt hun sig selv og fire børn. Uheldigt var det, at kniplersken ikke kunne påtage sig andet arbejde end netop knipling; hun blev udygtig til sit arbejde, hvis hun benyttede sine fine, hvide hænder til husligt arbejde eller til markarbejde".

Sådan var den historie. Sluttelig kan det fortælles, at alle Faster Mie's udklip nu er opbevaret i Spandet Sognearkiv, medens hendes knipleudstyr og et stort antal af hendes kniplinger er doneret til Ribe antikvariske Samling. I 1907 takkede Kunstindustrimuseet for tilsendte 9 prøver kniplinger, så Faster Mie arbejdede med flere mønstre.

Havde kniplingsmønstrene navne?

Tønder Museum har udgivet et lille hæfte: "Tønderkniplinger og deres navne", 2000 (20 kr.). Heri skriver forfatteren Jette Petersen: "Der er intet, der tyder på, at Tønderkniplingerne oprindeligt, fra kniplingshandlernes side, havde særlige navne. Fra et tidspunkt omkring, eller lidt før år 1900, hvor kniplekunsten i større grad blev en bibeskæftigelse eller et hobbyarbejde, blev det almindeligt at anvende navne til kniplingerne. Ofte blev de opkaldt efter den kniplerske, der kniplede det pågældende mønster. De kunne også blive opkaldt efter en lokalitet, et dyr, en plante, en genstand eller en form. Det var dog langt fra alle kniplinger, der fik navne."

Museumsinspektør Iben Eslykke, Kulturhistorie Tønder, har venligt set på det her viste udvalg af Faster Mies kniplinger med henblik på en evt. navngivning af mønstrene.



nr. 1 er en Tønderknipling. Den hedder Hjerpsted.

nr. 2 er en torchonknipling (altså ikke Tønder). Torchonkniplinger har ikke navne.

nr. 3 er en Tønderknipling. Den hedder tvillingerne.

nr. 4 er en torchon eller maskinknipling uden navn.

nr. 5 er en Tønderknipling; formodentlig uden navn.

Hans Kristian Hansen

Medlemsmødet den 13. september 2010

Jesper Ratjen bød velkommen til en ny sæson.

I medlemmernes 10 min., fortalte Hanne Olsen om en givtig ferietur til Blekinge. Turen bød på gode oplevelser til brug i forskningen og et mindre heldigt møde med efterkommere af en ane.



Hanne Olsen

”Jeg har kun ganske almindelige mennesker i min familie”.

Erik Kann, genealog ved Kennedy Centret, København, var aftenens foredragsholder.

Ofte noget man hører i slægtsforskerkredse, dem er der ikke rigtig noget at finde om? Det var det, Erik Kann ville modbevise gennem sit foredrag.

Intet kommer af sig selv, det tager tid og kræver stor tålmodighed, men der er masser at finde. Bruger man sin sunde fornuft og finder frem til hændelser, som kan udløse f.eks. en ansøgning til en myndighed, en skattesag, en hushandel, flytning eller en sag med politiets indblanding, ja så er man godt på vej. I retsbetjentens, amtmandens, præstens eller byfogedens arkiver, kan der være masser at finde, men igen, det kræver arbejde og opfindsomhed. Med praktiske eksempler beviste Erik, at det kan lade sig gøre og håber, at han med sit foredrag har givet inspiration til, hvordan de tilstedeværende selv kan komme videre.

Som altid, var Erik fuld af gejst og kom med mange ideer. Det er vores medlemmer bevidste om, 65 var mødt op for at høre de vise ord.

Leif Horsmark



Erik Kann

Temaaften den 22. september 2010

Første temaaften omhandlede kirkebøger, folketællinger og læsning af gotisk skrift. Der var ikke det største fremmøde, kun 17 var mødt op, men Jesper Ratjen gennemgik emnerne i vanlig stil. Det endte dog med, at vi havde et par gotiske ord vi ikke kunne tyde. Jeg ved ikke om der endnu er fundet en løsning?? At dømme efter den megen "små snak" i lokalet, lod det til, at de tilstedeværende hyggede sig.

Temaaften den 27. oktober 2010

På anden temaaften gennemgik vi "Brothers Keeper" under kyndig ledelse af Jonna Qvortrup.



Jonna Qvortrup



Lyttende publikum

Med dette emne på plakaten, trak Jonna 32 af huse, yderst fornemt. Jeg tror ikke der manglede ret mange "sten at vende" da tiden var gået. Nogle af os er ikke så velbefaren i brugen af den moderne teknologi, men på den måde aftenen forløb, med mange spørgsmål og kvalificerede svar og forklaringer fik vi vist alligevel noget med hjem at bygge videre på?

Tak til jer begge to, I gjorde det godt.

Leif Horsmark

Besøg på Landsarkivet i Viborg torsdag d. 3. februar 2011 kl. 9



Læsesal på landsarkiv.

“Den første torsdag i hver måned er læsesalen åben for gruppebesøg, hvor de besøgende har mulighed for at tale sammen.” – skriver Landsarkivet i Viborg på sin hjemmeside.

Vi har derfor valgt at tilbyde en fællestur til Viborg den første torsdag i februar måned 2011.

Vi har endvidere valgt, at det denne gang skal være en dagstur – vel vidende, at der desværre vil være medlemmer, som af den grund ikke kan deltage.

Vi har endvidere valgt – som led i besøget - at få en rundvisning i arkivets magasiner

Derfor:

Invitation til fællestur med samkørsel i privatbiler til

Landsarkivet i Viborg torsdag den 3. februar 2011

Omvisning i Landsarkivets magasiner og tid til læsesalsstudier (mulighed for gensidig hjælp)

Pris: 150 kr. (100 kr. til chaufføren pr. passager + 50 kr. til Arkivet for omvisning)

Afgang fra Fredericia / Middelfart kl. 7.00 (Sted efter aftale)

Tilmelding til:

Forlystelsesråd Vita Horsmark (E-mail horsmark1@stofanet.dk)

eller formand Jesper Ratjen (E-mail j.ratjen@stofanet.dk)

senest ved januar-mødet mandag den 10. januar 2011,

hvorefter Bestyrelsen vil koordinere samkørslen.

P.S. Der er ingen selvekspedition i arkivets magasiner, så bestil så vidt muligt hjemmefra via "Daisy".

Stadsarkiver

Gennem en bekendt, som er medlem af Slægtshistorisk Forening for Aalborgegnen har jeg fået tilsendt følgende nyhedsbrev:

"Aalborg foreningen holdt d. 1.februar 2010 et møde på Aalborg stadsarkiv.

Anna Siggård var på det tidspunkt i praktik på Stadsarkivet og fortalte om oversete kilder som:

Fødselsprotokoller, alderdomsunderstøttelse, tilsyn med plejebørn og enkeunderstøttelse m.m.

Det skal dog bemærkes, at der kan være forskel på hvad Stadsarkiverne har liggende i deres arkiver.

Der er måske noget at komme efter !!!

Leif Horsmark

Stadsarkivernes "kirkebøger"

Oplysninger:

For at stadsarkiverne kan fremfinde de ønskede oplysninger skal oplysninger om tid og sted angives.

Herefter kan stadsarkivet muligvis fremfinde søgte protokoller, journaler m.m.

Når protokollerne er bestilt hjem, skal brugeren selv søge efter den søgte person.

Hvis dette lykkes og der evt. er et tilhørende sagsnr., kan stadsarkivet muligvis fremfinde den pågældende sag

Stadsarkivernes kirkebøger indeholder:

- Fødselsanmeldelser
- Enkeunderstøttelse
- Alderdomsrente/understøttelse
- Tilsyn med plejebørn

Fødselsanmeldelser:

- **Fødested, Barnets navn** (ikke altid anført da barnet jo var helt nyfødt og derfor endnu ikke navngivet)
- **Forældrenes fulde navne, stillinger og bopæl**
- **Barnets fødekommune** (der hvor moderen boede 10 mdr. før barnet blev født)
- **Skeln mellem de forsørgelsesberettigede kommuner** (Indgangen er fødselsdato og år for søgte person)

Enkeunderstøttelse:

- **Enken**
- **Den afdøde ægtemand**
- **Anden familie** (fx fødselsdato for enkens børn)
- **Til- og fraflytningsforhold**

(Sagerne er ofte bilagt originale dåbsattester, hvilket betyder, at man kan være heldig at komme længere tilbage end de bevarede kirkebøger).

Aldersdomsrente:

- Forsørgerkommunen ændredes, hvis personen havde opholdt sig i en anden kommune i min. tre år. I 1839 ændredes dette til min. fem år

Tildelingskriterier:

1. Dansk indfødsret
 2. Man måtte ikke have modtaget fattighjælp inden for de sidste 10 år
 3. Man måtte ikke have nogen dom for vanærende handlinger
 4. Man skulle minimum være 60 år
 5. Man skulle have haft fast ophold i 10 år
 6. Man skulle være ude af stand til selv at skaffe sig det fornødne underhold
- Ansøgeren
 - Ansøgerens ægtefælle
 - Til- og fraflytningsforhold
 - Andre oplysninger, fx om ansøgerens økonomiske forhold
 - Sagens indhold

Tilsyn med plejebørn:

- Plejeforældrene (typisk den betalende)
- Barnet
- Forskellige oplysninger, fx begrundelse for ophør af plejeforhold
- Til- og fraflytningsforhold
- Sageres indhold

OBS! Det er meget forskelligt, i hvilket omfang sagerne er blevet bevaret.

HUSK!

At opbevare dine originale slægtsdokumenter, breve og fotos på en forsvarlig måde, så de ikke mørner eller bliver gul-plettede pga. syreangreb. Det gøres ved at opbevare tingene i syrefri arkivæsker og –kuverter ("Rigsarkivets model"). Det giver også en vældig god orden i tingene.

Fra Museumstjenesten har vi købt hjem til salg:

Arkiv-æske – A4 á 14,00 kr.

Arkiv-æske – Folio á 16,00 kr.

Kuvert C4 ("stor") 5 stk. á 12,00 kr.

Kuvert C5 ("lille") 5 stk. á 8,00 kr.

Æsker og kuverter sælges i forbindelse med vores møder.

Henvend dig bare til Formanden og betal derefter til Kassereren.

Jesper Ratjen



Syrefri arkivæsker

Medlemsmødet den 11. oktober 2010

Vagn Rosenvold var manden bag medlemmernes 10 min. Det er utroligt, hvad den mand har af flotte gamle fotografier og dokumenter.

Vagn fortalte kort om en ane som var naver. Ved brug af netop de gamle fotografier, kunne Vagn dokumentere, at anen, på sin 20 år lange tur gennem Europa, også havde været en tur ved pyramiderne i Ægypten. Med hjælp fra de breve naveren sendte hjem, har man lavet en dagbog over hele hans tur, men som Vagn udtrykte det, så er 10 min. ikke tid nok og det tror vi gerne.

Godt gået Vagn.

Kartoffeltyskere

Journalist og formand for "Kartoffeltyskerforeningen" Elsa Steen Ølgaard berettede derefter om "Kartoffeltyskerne på Alheden".

Det er et af de foredrag vi sent vil glemme. Det var ikke, som det "plejer" at være. Det var som sådan ikke forskerrelateret, men en historie fra hendes egen slægt. Elsa Steen Ølgaard er den direkte efterkommer i 7. generation af kartoffeltyskerslægten Krath, som sammen med 29 andre indvandrede familier i 1760 havde slået sig ned på Alheden. Hun havde længe haft et ønske om at finde tilbage til rødderne. Det skete ved et møde, der blev afholdt på et lille sted nær Frederiks, Firehuse, hvor hun mødte en noget ældre slægtning. Han tog hende med til "det fædrene hjem" og så gik det ellers derudaf.

I foredraget fik vi historien om Frederiks Kirke, dens placering og byens historie. Fortællingen om den store sten med alle de berørte familiers navne. Et brev som Elsa havde fundet frem til, vist nok i Fredericia?, dokumenterede de genvordigheder nybyggerne var i gennem og som resulterede i et par fængslinger. Adressen på Kartoffeltyskerforeningen og et billede af stenen med alle navnene er gengivet på side 17. Det lille museum for kartoffeltyskerne blev også nævnt. Det ligger ved "Den gamle kro" i Grønhøj og skildrer livet på heden.

Det var en aften med et foredrag af høj kvalitet, iblandet en høj grad af god og grov humor samt Elsa Steen Ølgaards eventyrlige fortællerlyst. Tak for det Elsa, hilsen fra "trykkeren".

47 medlemmer og gæster fik en god og fornøjelig aften.

Leif Horsmark



Elsa Ølgaard og et interesseret publikum.

Kartoffeltyskere og Fredericia

I marts 1760 blev Hans de Hoffmann udnævnt som præsident i fristaden Fredericia.

Han var født ved Vejle, uddannet jurist og interesserede sig for opdyrking af de jyske heder.

Derfor havde kong Frederik den 5. udpeget ham til at tage sig af de tyske kolonister, som kongen havde inviteret herop.

Netop fordi Hoffmann residerede i Fredericia, blev det naturligt, at de tyske kolonister samledes her, og byen blev sæde for administrationen af de tyske kolonisters bosættelse på hederne i Jylland.

I sin bog "Fæstning og fristed" om fristaden skriver Hugo Matthiessen i 1850 om Hans de Hoffmann, at han er en fint dannet, erfaren og duelig mand, pligtopfyldende og arbejdsom, redelig og ubestikkelig og brændende af iver for at hjælpe sine medmennesker.

Og man må sige, at han trods talrige problemer får held af at gennemføre opgaven med hedekolonisationen.

De første kolonister nåede Fredericia allerede i efteråret 1759. Ved afrejsen var alle interesserede blevet inddelt i kolonner på cirka 100, og hver kolonne havde en leder. Fire kolonner kom i begyndelsen af maj 1760 til Fredericia med i alt 420 sydtyskere. Det var børn, mænd og kvinder. De fleste kom til fods.

Indvandringen strakte sig over flere måneder, og i begyndelsen af 1761 var der i alt kommet de 327 tyske familier, som ville være med til at opdyrke hederne, både på Alheden og i Randbøldal.

De blev modtaget på rådhuset af Hans de Hoffmann og en kongelig embedsmand ved navn Andreas Diechmann - og kolonnelederne blev ledsaget til hedearealerne for at se disse ødeliggende egne af Jylland, som kolonisterne var stillet i udsigt.

Men kolonisternes repræsentanter var utilfredse med det, de så. De havde vel ventet at se forladte gårde med marker - men der var kun lyng. De ville have bedre jord, ellers ville de rejse hjem. Utilfredsheden var så stor, at kongen måtte træde til.

Han gjorde på rejse til Holsten i juni ophold i Kolding for at møde de utilfredse kolonister. De blev samlet i Gudsø skov mellem Fredericia og Kolding. Han holdt tale for dem og lovede dem 300 rdl. til deling, hvis de ville bosætte sig uden mere vrøvl - men mange af kolonister havde jo penge på lommen, fordi de havde solgt alle deres ejendele i Tyskland, så de var ikke til at lokke.

Siden ankomsten havde kolonisterne fået 12 skilling hver i dagpenge. Udbetalingen blev standset, fordi kolonisterne ikke ville bo på hederne. Tre af kolonistlederne blev endda smidt i fængsel - og det hjalp åbenbart. I løbet af august 1760 blev kolonisterne kaldt til rådhuset, hvor de aflagde troskabseden - men omkring 30 familier var da rejst hjem.

Det var jo nok en myte, at kolonisterne havde kartofler med til Danmark. På en fodrejse på over seks uger medbringer man nok kun det mest nødvendige - og ikke læggekartofler. Måske er det netop her i Fredericia, at de fremmede for alvor stifter bekendtskab med kartofler, for vi ved, at man i Fredericia havde dyrket kartofler siden 1720'erne. Det var de reformerte franske huguenotter, der her gjorde kartofflen kendt. Alligevel var den ikke kendt 40 år senere i Midtjylland. Men det sørgede kartoffeltyskerne så for, at den blev.

1763 blev et skæbneår for kartoffeltyskerne. En del blev udvist for uduelighed, mange andre forlod selv landet i skuffelse, blandt andet rejste over 70 familier til Volga. Der var på det tidspunkt kun 60 familier tilbage på hederne, og langt de fleste boede på Alheden.

De reformerte på Alheden blev i kirken betjent af præsten ved den reformerte kirke i Fredericia. Han kom et par gange om året, indtil der i 1763 bliver ansat en reformert præst på Alheden.

Kartoffeltyskerne på Alheden bevarer forbindelsen til Hans de Hoffmann i nogen tid efter bosættelsen.

Da de lutherske stærkt savner et alterbillede i kirken, beder de Hoffmann hjælpe dem, og de får et alterbillede, som i dag hænger på kirkens nordvæg.



Leif Horsmark og Elsa Ølgaard



"Kartoffeltyskerne på Alheden"
Sekretariatet

Søndersøvej 47

8800 Viborg



Medlemsmødet den 8. november 2010

Man skulle holde "tungen lige i munden", da cand. mag. og slægtsforsker Inger Buchard fra Varde fortalte om "Slægtsforskning i Slesvig-Holsten". Emnet er uhyre spændende, især for de der slægtsforsker i de tidligere hertugdømmer syd for grænsen. Vilka'rene for at forske dernede er ganske anderledes end herhjemme. I Tyskland er kirke og stat adskilt. Dette betyder, at hvor vi herhjemme "bare" tager på Landsarkivet og leder efter det man nu søger, må man orientere sig grundigt om forholdene dernede.

Arkivalierne ligger ikke på samlede arkiver, men på kirkebogskontorer eller godser og klostre rundt om i landsdelen. Hansestæderne Hamburg og Lübeck har deres helt egne arkiver med arkivalier fra byerne og dele af både Slesvig og Holsten. Man kan heller ikke bare komme anstigende, men må bestille tid på arkiverne og huske at tage penge med. For en halv dag på arkiverne betaler man 5 Euro og 10 for en hel dag. Søger man om hjælp til et eller andet, så er 50 Euro betalingen.

Det bedste man kan gøre er som før nævnt, at sætte sig godt ind i sagerne inden man drager hjemmefra. Gå ind på computeren og find ud af, hvad man af denne vej, kan gøre for at lette arbejdet.

En anden ting er også, at de der er på arkiverne og betjener kunderne, er ikke uddannede arkivarer. Det er almindelige mennesker, der har påtaget sig hvervet og flertallet taler kun tysk.

Et inspirerende foredrag som 52 medlemmer og gæster lyttede til. Se Inger Buchards "adresseliste" på næste side.

Leif Horsmark

Arkivernes dag den 13. november 2010

Hvert år den 2. lørdag i november afholdes der "Arkivernes dag" over hele landet på lokalarkiverne. I år havde jeg fornøjelsen af at "passe" foreningens udstilling om slægtsforskning. Mange benyttede lejligheden til at besøge arkivet og få en snak om slægtsforskning samt se hvilke muligheder, der er på lokalarkivet i forbindelse med slægtsforskning enten som nybegynder eller hvis man skal i gang igen efter nogle års pause.

Jonna Qvortrup

Slægtsforskning i Slesvig-Holsten, Fredericia den 8.11.2010

Topografi:

Trap Slesvig: http://www.h58.dk/Trap_Slesvig

Gerret Schlaber: Administrative tilhørsforhold mellem Ejderen og Kongeåen indtil 2007 (2 bd.)

Johannes v. Schröder: Topographie des Hztms. Holstein, des Fürstentums Lübeck und der freien und Hanse-Städte Lübeck und Hamburg, 1841 [http://wiki-de.genealogy.net/w/index.php?](http://wiki-de.genealogy.net/w/index.php?title=Datei:Topographie_Holstein_1841_AH.djvu&page=001)

[title=Datei:Topographie Holstein 1841 AH.djvu&page=001](http://wiki-de.genealogy.net/w/index.php?title=Datei:Topographie_Holstein_1841_AH.djvu&page=001)

Arkiver:

Oversigt: <http://www.archive.schleswig-holstein.de>

Kirkebogsarkiver: <http://www.nordelbisches-kirchenarchiv.de/index.php?id=55,141,0,0,1,0>

Lübeck: <http://archiv.luebeck.de/files/besuch/3.1.Kirchenbuecher.pdf>

Kiel: <http://www.nordelbisches-kirchenarchiv.de>

LA Schleswig: http://www.schleswig-holstein.de/LA/DA/LA_node.html

SA Hamburg: <http://www.hamburg.de/online-findmittel/180314/online-findmittel-start.html>

AH Lübeck: http://findbuch.luebeck.de/fnet/domains/1000/php/main.php?ar_id=1000

Stadsarkiv Flensburg: <http://www.stadtarchiv-flensburg.findbuch.net>

Databaser:

Folketællinger: <http://www.ddd.dda.dk>

Enkekassen: <http://www.fogsgaard.org>

Nygaards Sedler: <http://ddd.dda.dk/nygaard/sogeside.asp>

Skipper-databasen: <http://www.skippere.dk>

Politiets Registerblade: <http://www.politietsregisterblade.dk>

GenWiki: <http://wiki-de.genealogy.net/Hauptseite>

Stednavnedatabasen GOV: <http://gov.genealogy.net>

Personnavnedatabase GedBas: <http://gedbas.genealogy.net/>

Kontaktdatabase FOKO: <http://foko.genealogy.net/>

Ortsfamilienbücher: <http://www.ortsfamilienbuecher.de>

FamilySearch: <http://www.familysearch.org>

Genealogiske foreninger:

Mailinglister: <http://list.genealogy.net/mm/listinfo>

Slægtshistoriske foreninger i Slesvig-Holsten:

Genealogische Gesellschaft Hamburg:

<http://www.genealogienetz.de/vereine/GGHH/index.html>

Schleswig-Holsteinische Familienforschung:

<http://www.genealogienetz.de/vereine/SHFam/index.html>

Verein für Familienforschung Lübeck, Mühlentorplatz 2, 23552 Lübeck AGGSH:

<http://www.genealogienetz.de/vereine/aggsh/index.html>:

Holsten, kildeindtastninger

Soldater:

WAS: <http://www.dd-wast.de>

Faldne: <http://www.volksbund.de>

Helstater: <http://www.sa.dk>

Inger Buchard



MV-TRYK



Værkstedvej 28 . 5500 Middelfart
Tlf. 6441 1562 . info@mvtryk.dk