

Slægts – Tidende

For
Trekantområdet



Udgivet af Trekantområdets Slægtshistoriske Forening

Nr.: 19

September

Sæson 2010/11

Bestyrelse

- Formand:** Jesper Ratjen, Majvænget 66, 6000 Kolding
☎ 7551 8063, e-mail: j.ratjen@stofanet.dk
- Næstformand,
redaktør:** Jens Bundesen, Castorvænget 23, 7000 Fredericia
☎ 74680641, e-mail: bundesen@mediebasen.dk
- Sekretær:
bladudvalg:** Leif Horsmark, Tunøvænget 13, 5500 Middelfart
☎ 6441 4456, e-mail: Leif.Horsmark@stofanet.dk
- Bibliotekar:** Laila Køngerskov, Castorvænget 6, 7000 Fredericia
☎ 7592 8338, e-mail: laito@profibermail.dk
- Forlystelsesråd,
bladudvalg:** Vita Horsmark, Tunøvænget 13, 5500 Middelfart.
☎ 6441 4456, e-mail: horsmark1@stofanet.dk
- Kasserer,
bladudvalg** Jonna Qvortrup, Prangervej 82, 7000 Fredericia
☎ 75929678, e-mail: jonnaqvortrup@hotmail.com
- Suppleant
(Moccamester)** Tommy Hansen, Islandsvej 14, 5500 Middelfart
☎ 6441 4977. Mobil 2255 4824
- Suppleant
(ass. Moccamester)** Irena Hansen, Hørvænget 25, Ågård, 6040 Egtved
☎ 7555 4718

Møder afholdes den 2. mandag i månederne september-april og ofte i samarbejde med Fredericia Folkeuniversitet (FU). De begynder kl. 19.15 og afholdes på LOKALHISTORISK ARKIV, Frederik III's Vej 6, Fredericia. Mødelokalet er åbent fra kl. 18.30, således at der er lejlighed til slægtssnak og til at benytte foreningens bibliotek. Møderne indledes med ”medlemmernes 10 minutter”, hvor der kan fortælles om gode oplevelser, givtige kilder, læses op, gives tips o.s.v. . Udlån fra foreningens bibliotek sker i forbindelse med møderne. I forbindelse med møderne vil der altid være hjælp at hente til tyding af gotisk skrift eller ideer til at komme videre. Kaffe/te ”ad libitum” 5 kr..

Medlemskab (incl. abonnement på ”Slægts - Tidende” og ”Slægten”)
pr. år 190,- kr. – par 260,- kr. GÆSTER ER VELKOMNE. Gæstebilletter à 35 kr.
pr. foredrag.

<http://www.trekanten.webbyen.dk>

WEB – master Alex Kristensen

På ferie i slægtens spor

I sommertiden bliver vi mere mobile. Der er tradition for at søge afveksling fra dagligdagen; det kaldes ferie. Besøg hos eller besøg af familiemedlemmer indgår i manges ferieaktivitet.

For den slægtshistorisk interesserede vil flere samtaler uvilkårligt komme til at omfatte fortælling, spørgsmål og svar om familieforhold som lægger nye brikker i slægtsforskerens puslespil eller udvider spillefladen, så der bliver nyt stof at arbejde med i den efterfølgende “indendørs”sæson.

Et feriemål kan også være steder, som slægten har haft tilknytning til. Vi har tidligere hørt medlemmer fortælle om ferieture til slægtslokaliteter i Tyskland med indlagte arkivbesøg eller til udvandrerbosættelsesområder i Canada. Vi har også hørt foredraget “Hvordan jeg fandt mine svenske rødder”.

En kirkebogsindførsel fra 1799 i Drejød kirkebog:

Christihimmelfartsdag den 2den May blev Maler Peder Klinghoff som nogen Tid opholdt sig her i Byen for at male, hans Hus fru Birthe Marie Hey syg og døde her og blev begravet uden nogen Ceremonie i hendes Alders 50de Aar. Manden foregav at de var fra Bogense”

kan give et 3x tip—oldebarn lyst til at besøge øen. Gravsted har der aldrig været tale om; dertil har dette omvandrende par været for usselt*. Men er nogle af malerens penselstrøg bevaret? Evt, i kirken? Næppe; for kirken blev gennemrestaureret i 1875, i 1985 og nu igen i 2010 og halvdelen af Drejød By brændte ned til grunden i 1942 fordi en tækkemand bankede sin pibe ud. Men det er en dejlig ø at besøge. —Og så, minsanten: Blandt de mange gamle ting den beboede museumsgård “Gl. Elmegård”:

på Et blomstermalet panelstykke; — endda dateret “1799”. Hvor heldig har man lov at være?

*(- dog: en søn blev møller; blandt børnebørnene var en velhavende købmand og en kendt vinhandler og et oldebarn blev rigsdagsmand).



Blomstermalet panelstykke, dateret 1799

Medlemsmødet den 20 april 2010

Lektor og medlem af foreningen Jens Hansen, Kolding, fortalte om "Flytninger og vandringer". Vi kender det alle sammen, pludselig er en ane forsvunden, vedkommende er ikke til at finde i det vanlige nærområde, er han/hun flyttet eller måske udvandret og hvorhen? Det var det spørgsmål Jens Hansen prøvede at give os nogle redskaber til så vi måske kan finde ud af det.

I ældre tid hvor præsterne havde stor magt, især fordi det var dem der kunne skrive og læse, sad de i de råd som håndhævede lov og ret og kunne idømme Lovovertrædere straffe. En straf kunne være en pilgrimsrejse til et af de hellige steder. Eksempelvis kunne en sådan rejse gå til Compostella i Spanien. Rejsen foregik til fods og en tur fra Horsens til Köln i Tyskland tog ca. 3 uger. For al bevise man var nået til bestemmelsesstedet, havde man en musling med hjem som var speciel for netop det område ude ved den spanske nordvest kyst. Man behøvede ikke at gå den lange vej tilbage, der var dengang en direkte sejlroute til Ribe.

Når man blev sendt af sted på disse rejser, blev man udstyret med et pilgrims pas.

Det var ikke kun de der var på kant med loven, der rejste, det gjorde unge adelige også, de var på de velkendte dannelsesrejser, med det formål at gøre de unge rede til de opgaver der ventede dem.

Alle der rejste, høj som lav, skulle have et rejsepas, det bestemte Kongen i 1650. Passet gjaldt for én bestemt rejse og skulle stemples hver gang man passerede en sognegrænse.

Det var for at have hånd i hanke med især karlene, så de ikke undveg f.eks. den militære tjeneste.

Naverne som rejste rundt i det store udland for at dygtiggøre sig, havde et håndværker pas. Desværre er der nok ikke mange af disse pas- protokoller gemt. Det var sognefogeden der førte dem indtil 1815 hvor de overgik til Retsbetjentene, men igen, man skal være heldig hvis de findes, ved de forskellige kommune og sogne reformer er meget gået tabt.

Efter kaffepausen tog Jesper Ratjen over. Jesper havde, i samråd med Jens Hansen, forberedt medlemmernes 10 min til dette tidspunkt. Årsagen var, at Jespers emne faldt godt ind på dette tidspunkt og omhandlede Københavns Politis Registerblade. De er lige nu, med hjælp fra bl.a. DIS-Danmark medlemmer, ved at blive gjort tilgængelige på nettet og indeholder oplysninger om alle københavnere over 14 år.

Jens Hansen fortsatte med mange oplysninger. Han havde mange eksempler fra sin egen familie og det meste havde han lagt ned på billeder til overheads. Det var virkelig godt, vi fik at se hvordan de forskellige skemaer ser ud og hvordan de læses. Det er mig en stadig gåde, hvordan Jens kan afse tid til alt det arbejde der er med at finde de spændende ting han har, Jens har jo stadig sit job at passe, så han må jo planlægge ud over det almindelige, godt gået.

Der var mange kilder, Jens havde lavet oversigt over dem se næste side

En værdig afslutning på sæson 2009 – 2010 med 48 ivrigt lyttende og spørgelystne medlemmer.

Leif Horsmark

Kilder som rummer oplysninger om vandringer:

Pasprotokoller (vandrebøger, Vandrebogsjournaler); landsarkiverne

Protokoller over markedspas og stadepenge; landsarkiverne

Protokol over fremmede handelsrejsende: Toldarkiv; landsarkiverne

Fremmedprotokoller (indvandring)

Af- og Tilgangslistor i kirkebøgerne; landsarkiverne

Tyendeprotokoller; landsarkiverne

Sognefogedprotokoller; landsarkiverne

Folketællinger

Folkeregistret

<http://www.ddd.dda.dk> (blandt andet med personer der har fået dansk indfødsret)

<http://www.emirach.dk>

<http://www.euroamericans.net/danish.htm> danskere i Amerika

<http://www.sa.dk/lak/saxo/emigrant/>

<http://www.spartacus.schoolnet.co.uk/USARiis.htm>

<http://www.over-oresund.dk>

<http://home.att.net/~arnielang/shipgide.html> Passagerlister til USA

<http://www.ellislandrecords.org/> Ellis Island, passagerlister

<http://www.theshipslist.com/ships/passengerlists/index.htm> passagerlister til USA, Canada, Australien m.m.

www.aemi.dk sammenslutning af europæiske udvandrersorganisationer

<http://rootdigger.de/> udvandring fra Slesvig Holsten

De første kirkebøger er tilbage på Arkiveronline.dk

I marts måned blev en række kirkebøger midlertidig fjernet fra Statens Arkivers website Arkivalieronline.dk, fordi de indeholdt personnumre, der ikke må offentliggøres. Nu er de første kirkebøger blevet kontrolleret, eventuelle numre er fjernet, og bøgerne er igen lagt på Arkivalieronline til glæde for de mange brugere.

Kirkebøger fra hele Sønderjylland og fra 16 sogne på Fyn alle udskrevet før 1935 er nu tilbage på Arkivalieronline.

Kirkebøgerne er igen tilgængelige på grund af indsatsen fra en række højt kvalificerede frivillige, der alle er medlemmer af foreningen DIS-Danmark. De frivillige har hjulpet Statens Arkiver med at finde de sider i kirkebøgerne, som indeholdt oplysninger om nulevende personers personnumre. De har gennemgået kirkebøgerne efter særlig tilladelse og er underkastet tavshedspligt efter arkivlovens § 40 med hensyn til oplysningerne om personnumre.

Rigsarkivar Asbjørn Hellum udtaler at: 'Statens Arkiver skylder bestyrelsen i DIS-Danmark og de mange frivillige en stor tak for den indsats, der er gjort og stadig gøres for at Arkivalieronline.dk igen kan benyttes i fuldt omfang uden de fortrolige personnumre. Projektet er et mønstereksempel på, hvordan aktive medborgere og Statens Arkiver kan løse fælles udfordringer'

De frivillige hjælpere arbejder hurtigt og præcist, og hvis arbejdet fortsætter som hidtil, kan vi forvente, at de fleste af kirkebøgerne fra tiden 1925-1950 igen vil blive tilgængelige hen over sommeren.

Oversigt over tilgængelige kirkebøger

For overskuelighedens skyld vil der snart komme en oversigt på Arkivalieronline, der løbende bliver opdateret med oplysninger om, hvilke kirkebøger, der igen er tilgængelige.

Turen til Kropstädt.

Dette er en lille beretning om og forsøge at finde spor efter forfaderen Johan Georg Donath, som ifølge et forlovelsesdokument fra Løgumkloster kirkebog 1797, skulle være født i Sachsen i en lille by ved navn Kropstädt.

Vel ankommet til Hotellet efter den lange køretur fra Danmark til Park Hotel i Dessau, slappede vi af resten af dagen.

Straks næste morgen tog vi med store forventninger af sted til Kropstädt for at finde spor efter Johan Georg Donath og selvfølgelig med bange anelser, om at der måske intet var at finde. Vi kørte lidt rundt for at finde kirken og dermed også kirkegården, hvor det var vores håb, at der måske stadig boede efterkommere i byen af familien Donath. Vi fandt ingen kirke og heller ingen kirkegård, en forespørgsel på Slottet i Kropstädt, som nu er omdannet til hotel, et slot som allerede eksisterede da Johan Georg Donath forlod Kropstädt, (Napoleon Bonaparte har overnattet her i 1806), her kunne man fortælle at der stadig var en kirkegård, og de fortalte, hvor vi kunne finde den, det var så nemt lige derefter at køre derhen, men den lå altså godt gemt, og med forventningerne i behold begyndte vi at se gravene efter, uden at finde nogen Donath begravet her, i øvrigt var der ikke særligt mange grave og slet ingen gamle, vi talte med en dame som kunne fortælle, at der fornyelig havde været et gravsted, men det var åbenbart slettet, hun viste os, også kirken, som lå meget gemt mellem husene inde i byen Og her var ingen gravsteder mere, vi talte med en dame, om hun.





vidste om der boede nogen ved navn Donath i byen, hun henviste os til posthuset, herfra blev henvist til en mand lidt længere henne i gaden, han kunne fortælle, at der havde boet en ældre dame med sin søn, men de var nu flyttet, hvorhen vidste han ikke, men foreslog at vi tog til nabobyen Zahna for at tale med præsten, han kunne

muligvis hjælpe os, Vi nåede aldrig at få talt med præsten, for vi fandt et arkiv hvor de gamle kirkebøger blev opbevaret.

Her traf vi arkivaren Hans Jochen Seidel, som bare skulle have en halv time, så ville han prøve at finde noget, imens besigtigede vi kirken og en storkerede på en skorsten i nærheden.

Efter en halv time var vi tilbage på arkivet. Arkivaren kom glædesstrålende frem og fortalte at han havde fundet vores Johan Georg Donaths dåb og forældrenes vielse. Han fortalte også hvor vi kunne låne en nøgle til kirken i Krobstädt, jeg var dog straks i tvivl om det virkelig var den rigtige Johan Georg, som han havde fundet, men da han samtidig lovede, at vi var velkomne til at skrive til ham, fordi der kunne sikkert findes mere end det, slog jeg mig i første omgang til tåls med dette.

Vi startede nu bilen og kørte tilbage til Krobstädt, ringede på hos en nabo til kirken, det var dog ikke ham der havde nøglen, men efter et øjeblik havde han fundet ud af hvem der havde den, fik ringet til dem, og i løbet af få minutter kom der en som låste kirken op for os. Alle var de meget interesseret i at hjælpe og kunne huske Donath familien i Krobstädt, vi fandt her under besøget også en mindelund hvor navne på ofre fra krigen 1939-40 var skrevet på nogle store sten, her var en Willi Donath nævnt. Så efter at have kørt lidt rundt i området hvor Donath familien havde boet, kørte vi tilbage til hotellet.

Næste dag stod der Wittenberg og Martin Luther på programmet, om eftermiddagen tog vi en tur på kirkegården i Wittenberg, her fandt vi et enkelt gravsted med et ægtepar Donath begravet, det var alt.

Søndag tog vi til Jüterbog, for at se en gammel kirke som Herr Seidel havde fortalt om, den syntes han vi skulle se. På vej der til nuppede vi lige kirkegården i Zahna, uden resultat, her kunne en dame dog fortælle at der boede en Donath familie i byen, vi lavede lige et forsøg på banegården for at kigge i en telefonbog, og

manden, på jernbanerestauranten, prøvede at ringe til nogen ældre i byen, det gav dog ingen resultat. Efter besøget i Jüterbog, tog vi på vejen tilbage en gennemgang af endnu et par kirkegårde, i omegnen af Krobstädt, her fandt vi et enkelt gravsted, med en 16 årig dreng, som var begravet i 1980 i Weddin. I Bossdorf fortalte tre ældre damer, om hvor der boede en familie Donath, i byen. Vi fandt dem desværre ikke. En ung mand forsøgte også, men kunne kun finde nogen der hed Dønath? Og de var ikke hjemme.

Efter at vi om fredagen var kommet hjem fra arkivet, i Zahna, kunne vi hurtigt se, at det så ikke var den rigtige Johan Georg Donath, som Herr Seidel havde fundet, årstallet var forkert, forældrenes navne var heller ikke rigtige, det viste sig at det var en fætter til vores Donath, men vi kunne se, en Zimmermand Johan Georg Donath fra Wüstemark stod fadder, det var nærmere faderen til vores Johan Georg. Vi havde derfor sat et brev sammen, og fik lavet kopier på hotellet, Så mandag gik turen ellers igen til arkivet i Zahna. Hans Jochen Seidel, var igen på arkivet, og kunne dog også godt se, at der var noget forkert. Vi håbede så at han ville forsøge at finde det, og så siden sende det til os i Danmark, men nej, hvis vi ville komme igen om 2 timer, som han anbefalede, at vi brugte på f.eks. at tage hen på Rådhuskroen for at spise, tage på besøg på museet med gamle landbrugs-redskaber eller se en kirke med nogle meget gamle træfigurer. Vi valgte museet, her kunne en dame dog fortælle at der nu ikke boede en familie Donath i byen mere, de var flyttet til en af nabobyerne, hvilken vidste hun ikke. Derefter kørte vi ud til den lille kirke med de meget gamle træfigurer, som Herr Seidel havde fortalt om, også her blev vi vældig modtaget, og fik en hilsen med tilbage til ham.

Da vi kom tilbage kunne Herr Seidel endnu engang glædestrålende fortælle, at han nu havde fundet den rigtige familie, og insisterede på at vi gennemgik det på arkivet, inden vi gik, her kunne vi så konstatere at han havde fundet den rette.

Det viste sig nu at Johan Georg Donath godt nok var døbt i Krobstädt kirke og var født i Wüstemark lige uden for Krobstädt, men at faderen nok stammede fra Ruhlsdorf en lille landsby et

stykke derfra, der var endnu noget tid til vi skulle tilbage til hotellet, så vi prøvede lige Ruhlsdorf, og minsandten om der ikke der var et familiegravsted Donath, en dame, der var på kirkegården kunne fortælle at Donath familien boede lige ved siden af kirkegården, og kunne pege huset ud. Det kunne hurtigt konstateres at her boede faktisk en familie Donath.

Vi ringede på døren præsenterede os, og damen der, kunne fortælle at hendes mand kom i løbet af ti minutter, så lang tid gik der dog ikke, det viste sig at det var Ralf og Michaela Donath der boede der, gården de boede på havde været i familien Donaths besiddelse i meget lang tid bagud, (måske var det her at vores Donath familie stammede fra). Ralf mente nu ikke at vi var i familie heller ikke efter en opringning til hans mor, han henviste hen til en familie i Elster, hvor der også boede en Ralf Donath. Vi takkede af, og kørte til Elster, som var på vejen hjem til hotellet, her mødte vi så Ralf nr. 2. Ralf nr. 2 havde selv prøvet på at slægtsforske lidt, men da han ikke kunne læse den gamle skrift ret godt var det ikke blevet til så meget. Han mente imidlertid at vi skulle se de gamle kirkebøger fra Ruhlsdorf, så han fandt telefonnummeret til arkivet, og på trods af at klokken nu nærmede sig kl.18, fik han arrangeret at vi næste morgen præcis kl. 9, kunne komme til at se de gamle kirkebøger fra Ruhlsdorf. Den var aldrig gået i Danmark. Mens vi var der hos Ralf kom der så en opringning fra Ralf nr. 1. at vi skulle komme tilbage, da han havde fundet noget mere, så tilbage til Ralf og Michaela, vi kom det nu ikke nærmere, men fik udvekslet email-adresser, Ralf fortalte også at man var ved at skrive en bog om Ruhlsdorf, men at den knap var færdig endnu. Nu gik turen så tilbage til hotellet, det blev sent aftensmad den dag.

Tidlig op tirsdag morgen, vi pakkede, afregnede med hotellet, og så var det ellers afgang hjem, men vi skulle lige ud til Frau Smith først, som ventede. Kl. 9, var vi der, hun havde fundet de gamle kirkebøger frem, (originale kirkebøger helt tilbage fra 1600 tallet, utroligt, at de bare lå her.) der var ellers kun åbent mandag og torsdag, men vi var velkommen, Frau Smith havde andet hun skulle

lave så vi blev overladt til os selv med de gamle kirkebøger, (som ellers snart skulle indsendes til Magdeburg for at blive filmet, så vi var heldige). Vi gennemsøgte kirkebøgerne og fotograferede, alle Donath'er som vi fandt. Der ligger nu et større arbejde med at få dem kigget igennem. Herefter godt mætte af spændende indtryk om familien i egnen om Krostädt, gik turen hjemover, lige med en enkelt afstikker til en lille storkeby, der var vel en 6-8 reder i byen, altid interessant at se så mange storke samlet på et sted.

Efter vi var kommet hjem gik der ikke lang tid før der begyndte at komme post fra Hans Jochen Seidel i Zahna, med oplysninger om slægten Donath. Den ene gang med 40-50 håndskrevne sider, ellers er det postkort, korte breve, eller breve med fotokopier, som vi modtager. Igennem telefon-samtaler, som vi (læs Irene) fører med Herr. Seidel, får han besked om at vi har modtaget hvad han sender til os.

Denne tilsendelse af breve er i skrivende stund 19. marts. 2010 endnu ikke ophørt, og en ny tur til Sachsen-Anhalt, og besøg hos Hans Jochen Seidel er ved at blive planlagt her i 2010.

Irene og Svend-Erik Hansen



Gården i Rühlsdorf ses her, stuehuset er det toetagers hus der ses til venstre i billedet

Sensommerudflugt d. 28. august 2010

Forsorgsmuseet i Svendborg var målet for årets udflugt.

Nogle af foreningens medlemmer havde ytret ønske om, at dette måtte være et populært sted at besøge. Dels fordi vi i vores forskning ofte støder på aner der har været på fattigunderstøttelse eller endog boet på en fattiggård. På den baggrund, faldt valget derfor på fattiggården i Svendborg.

Det må siges at være noget af en oplevelse. Vores guide Karen Elberg fortalte, i en kort introduktion, om fattiggården som også fungerede som arbejdsanstalt, dens tilblivelse og funktion fra 1872 og til den igen blev lukket knap 100 år senere.

Det må have været en barsk oplevelse at være på et sådant sted.

Kvinder og mænd blev skilt ad i hver deres område, med høje mure og pigtråd i mellem. Man ville ikke have, at folk formerede sig og fødte børn ind i den verden, deres mulige forældre var havnet i.

Derudover blev beboerne opdelt i kategorier som trængende og værdigt trængende. Vinduerne i arbejdsanstalten og afdelingen for trængende, havde gitter for vinduerne, de som var der, blev betragtet som indsatte og måtte arbejde 12 timer om dagen. Man måtte yde for senere at nyde.



Karen Elberg gjorde det rigtig godt, ingen var, efter hendes rundvisning i de omtalte lokaliteter, i tvivl om hvad det hele drejede sig om. Vi fik også indblik i de børns vilkår, som i samme tidsrum havde været anbragt på et børnehjem. Heller ikke der var der meget hjælp at hente. Der var forskel på hjemmene, men mange steder led børnene, ofte i en længere årrække efter deres afsked med et børnehjem, det kunne man læse ud af de artikler som var skrevet om emnet og hængt op på væggene.

Det var en, i slægtsforsker tale, givtig dag, vi fik indblik i de fattiges vilkår uden rettigheder, stemmeret og fuldstændigt umyndiggjort uden udsigt til at det nok blev bedre.

Jo, det var en god dag. Ikke mindst takket de medlemmer, gæster og børn der deltog. Vi sprængte alle tidligere rammer med 41 deltagere. Tak til jer fordi i bakkede op og havde medbragt det gode humør og jeres positive tilgang.

Der er også en tak til Henny og Jens Bundesen for kaffen, til Vita Horsmark for alle kagerne og den kaffe og te hun havde med, samt hele holdet bag turen.

Sekretæren



100 km danmarkshistorie i flyttekasser

Mere end 500 flyttelæs med i mio. arkivkasser er nu flyttet til det nye Rigsarkiv på Kalvebod Brygge i København. Den største danske flytning af papir nogensinde er dermed nået halvvejs.

Siden den 1. oktober 2009 har lastbiler fra Post Danmark pendlet mellem Rigsarkivets fjernmagasin i Glostrup og det nye Rigsarkiv på Kalvebod Brygge i København.

Indtil nu er der flyttet 1700 tons papir eller 100 km arkivalier med 800 års danmarkshistorie.

De arkivkasser, der er blevet flyttet, indeholder dokumenter der går helt tilbage til 1100-1200-tallet fx en pavelig tilladelse til et munkekloster i Odense og op til nutiden med bl.a. Statsministeriets og Udenrigsministeriets arkiv.

Arkivchef August Eriksen, der leder flytteprocessen, understreger, at 'enhver flytning medfører risici, men for os er det særlig vigtigt, at sikkerheden er i orden. Da det Russiske Rigsarkiverne skulle flyttes i Sankt Petersborg, valgte de at spærre bydelen af og sætte militæret ind. Vi har valgt mere diskrete metoder som fx anonymiserede transporter, og vi kan med glæde konstatere, at flytningen nu er halvvejs, ingen arkivalier er blevet beskadiget og alt er nået sikkert frem. På den nye adresse får dokumenterne de bedst tænkelige opbevaringsforhold i specielt indrettede rum med klimastyring, der sikrer kulturarven i mange år fremover.

Flytningen forventes afsluttet i februar 2011.

Indflytning i et af Rigsarkivets nye højlagermagasiner. Arkivalierne flyttes i specialdesignede skuffer og vogne, som er konstrueret til opgaven, vha, forskellige typer af trucks, så de over 7.000 tons papir skal løftes så lidt som muligt. Flyttedesignet muliggør, at arkivkasserne kun bliver båret 30-40 cm under hele flytteprocessen.

MOLF's aktivitetskaleder



MOLF's aktivitetskalendar 2010-11

Tirsdag d. 7. sept.: Besøg på Middelfart Skibs- og Bådebyggeri (medbring selv kaffe)
N.B. kl. 18,30

18. oktober: Lisbeth Weitemeyer, Hyllested, Ebeltoft: "Caroline Mathilde – fra dronning til hore"

15. november: Nina Ferlov og Peter Storm, Middelfart: "Landskabsstykker"

6. december: Julehygge med musik ved Bent Andreasen, Strib og Mogens Olsen, Middelfart

17. januar: Palle Jensen, Nr. Broby: "Barndommens gade"

21. februar: Generalforsamling. Derefter Gunner Jensen, Strib: "Norge på langs på to hjul og i godt selskab"

21. marts: Erland Porsmose, Kerteminde: Med "Rylen" på togt rundt om Fyn
Arrangementerne foregår på **mandage kl. 19,30 i Sognegården:**

15. maj: Udflugt til bl.a. Nr. Broby Kirke (program udsendes april 2011)

Indholdsfortegnelse for nr. 1 - 16

SLÆGTS-TIDENDE			
Indholdsfortegnelse for. Nr. 1 – 16 2004/05 – 2009/10.			
Nr.	Sæson	Emne	Side
1	2004/05	Vægt og mål Nyttige adresser Skudsmålhbøger	10 - 11 09 + 12 14 - 19
2	2004/05	Mønter. Møntordning 1625 – 1813 Sådan finder man det – måske?	09 – 12 13 - 15
3	2004/05	Gode og givtige adresser på Internettet Latinske udtryk fra Kirkebøger og dokumenter	07 08 - 12
4	2005/06	Gode givtige adresser på Internettet Kirkeårets holdepunkter og andre KALENDERDAGE Hørtyrkning og -bearbejdning	07 09 – 12 17 - 19
5	2005/06	Lægdsruller (Sørruller) Julekager (Bageopskrifter) Slægtsforskning – de allerførste trin	07-12 13 - 16
6	2005/06	Lægdsruller Lægdsrulleforkortelser Har du en ane som var soldat før 1788?	07 – 14 16 - 19
7	2006/07	Fra klædekisten. Tekstil-navne og deres betydning	08 - 12
8	2006/07	Herred og amt	08 - 12
9	2006/07	Hvad står der? Ord og vendinger fra KB og FT	06 - 13
10	2007/08	Hvad står der? Erhverv m.v. Egnsretter	07 – 12 15 - 18
11	2007/08	Slægtsforskning begynder i kommodeskuffen Huskeliste for beskrivelse af livsforløb og erindringer	03 09 - 12
12	2007/08	Tingbøger (Tingbogsekstrakter på Internettet)	07 - 14
13	2008/09	Skolevæsenets administrative opbygning på landet Hvad er DAISY ?	05 06 - 10
14	2008/09	Sådan kan du bruge skifter, når KB ikke er der	10 - 19
15	2008/09	Hartkorn	15 - 17
16	2009/10	Matriklen Fødselsstiftelsen – en vejledning Hvilke arkivalier har jeg lov at se?	12 – 14 14 – 16 16 - 19

**Et godt initiativ
fortjener en god
opbakning**

Derfor har vi taget plads her
på siden. Og vi håber du gi'r
en hånd med fra din plads
på tilskuerrækkerne!



**MIDDELFART
SPAREKASSE**
- vi har overskud til dig



Typografbillens latinske navn er Tonicus typographicus. Navnet kommer af de spor den laver efter sig, som ligner bogstaver.

Værkstedsvvej 28 · 5500 Middelfart · Tlf. 64 41 15 62 · www.mvtryk.dk