

Slægts – Tidende

for
Trekantområdet



Udgivet af Trekantområdets Slægtshistoriske Forening

Nr.: 14

December

Sæson 2008/09

Bestyrelse

- Formand:** Jesper Ratjen, Majvænget 66, 6000 Kolding
☎ 7551 8063, e-mail: j.ratjen@stofanet.dk
- Næstformand,
bladmand &
Layout:** Karsten Thomsen, Egeskovvej 33, 7000 Fredericia
☎ 7593 4590, e-mail: e-k.thomsen@get2net.dk
- Kasserer, redaktør
og Webmaster:** Kjeld Buhl, Fuglsangparken 41, 7000 Fredericia
☎ 7592 9256, e-mail: kjeld.buhl@profibermail.dk
- Sekretær:** Leif Horsmark, Tunøvænget 13, 5500 Middelfart
☎ 6441 4456, e-mail: Leif.Horsmark@stofanet.dk
- Bibliotekar:** Ruth Buhl, Fuglsangparken 41, 7000 Fredericia
☎ 7592 9256, e-mail: ruth.buhl@profibermail.dk
- Bestyrelses-
medlem:** Hans Kristian Høegh-Hansen, Teglgårdsparken 13P,
5500 Middelfart. ☎ 5577 0745, e-mail:
hkhoegh@hansen.mail.dk
- Suppleant
(Moccamester)** Tommy Hansen, Islandsvej 14, 5500 Middelfart
☎ 6441 4977. Mobil 22 55 48 24
- Suppleant
(ass. Moccamester)** Laila Køngerskov, Castorvænget 6, 7000 Fredericia
☎ 7592 8338, e-mail: laito@profibermail.dk

Møder afholdes den 2. mandag i månederne september-april og ofte i samarbejde med Fredericia Folkeuniversitet (FU). De begynder kl. 19.15 og afholdes på LOKALHISTORISK ARKIV, Frederik III's Vej 6, Fredericia. Mødelokalet er åbent fra kl. 18.30, således at der er lejlighed til slægts snak og til at benytte foreningens bibliotek. Møderne indledes med "medlemmernes 10 minutter", hvor der kan fortælles om gode oplevelser, givtige kilder, læses op, gives tips o.s.v. . Udlån fra foreningens bibliotek sker i forbindelse med møderne. I forbindelse med møderne vil der altid være hjælp at hente til tyding af gotisk skrift eller ideer til at komme videre. Kaffe/te "ad libitum" 5 kr..

Medlemskab (incl. abonnement på "Slægts - Tidende" og "Slægten")
pr. år 190,- kr. – par 260,- kr. GÆSTER ER VELKOMNE. Gæstebilletter à 35 kr.
pr. foredrag.

<http://www.trekanten.webbyen.dk>

Hjælp behov?

Ja, på mange forskellige niveauer, for som de udtrykker det som motto i »Nordsjællands Slægtshistoriske Forening«:

“ALLE KAN NOGET -
INGEN KAN ALT-
SAMMEN KAN VI MEGET”

– og sådan er det også i vores forening, hvor der altid er hjælp at hente; måske ikke til at få løst problemet fuldstændig, men til at komme videre.

Dette klip fra Havnelev kirkebog 1772-1814, Stevns Herred, Præstø Amt. Døbte 1810 (www.arkivalieronline.dk opslag 48 / 49) kan illustrere vidensudfordring på flere niveauer:



Handwritten text in Gothic script, likely a church record. The text is partially obscured by a white rectangular box. The visible text includes names like "Johanne Marie Rasmus" and "Hans H. Worsøe".

- 1) Kirkebog.** Hvad er det? Hvad står der i en kirkebog? Hvordan finder jeg den person jeg søger i en kirkebog? (Hans. H. Worsøe: "Find dine rødder. Politikens håndbog i slægtshistorie", kan stærkt anbefales)
- 2) Gotisk skrift.** Jeg kan ikke læse, hvad der står! Hvordan lærer man det? (Ester Nørrelykke gav svaret på vores tema-aften d.5. nov.: Find en oversigt over det skrevne gotiske alfabet i en af de mange vejledninger i slægtsforskning og begynd selv at skrive gotisk. Øvelse, øvelse, øvelse, er det ikke overraskende svar)
- 3) Person født / død langt fra hjemmet.** Jeg kan ikke finde min oldemors fødsel, for hun er tilsyneladende ikke født "hjemme". (Det ikke synderlig hjælpsomme svar er: Det kender vi alle og der er kun at håbe på at en opmærksom og hjælpsom slægts-forsker kommer os til hjælp med sit kendskab til personen fra andre kilder eller tilfældige fund. "Strays" - er de blevet kaldt og der har været initiativer til at samle og offentliggøre sådanne tilfældige fund, men det ser ud til at alle initiativer er gået død, for det kræver, at der ydes ud over personlig interesse og behov. Læg en efterlysning ud på dis-danmarks "aneefterlysning").
- 4) Afskediget soldat.** Hvem og hvordan blev man soldat? Hvornår/hvorfor/hvordan blev en soldat afskediget? (læs fx. om det i: Jytte Skaaning & Bente Klercke Rasmussen: "Find din slægt - og gør den levende". NB! Hvis nogen forgæves har slået noget op i dette fyldige værk, hører jeg meget gerne om det!)
- 5) Omvandrede familier.** Var det almindeligt? (I hvert fald hyppigt forekommende, men derudover er jeg på gyngende, uvis grund.)

På internettet er der megen hjælp at hente. Se links til links til links på vores hjemmeside: www.trekanten.webbyen.dk – men www.dis-danmark.dk kommer man ikke uden om.

I en helt anden kategori faldt jeg forleden tilfældigt over: www.ukendtebilleder.dk jr.

Forårsprogram 2009

Mandag 12.januar 2009 *)

PER SØRENSEN, faglærer & danse- og musikforsker, Kolding

Danskerne i fest og glæde

Vi skal denne aften beskæftige os med danskerne i fest og glæde. I gamle dage var der ikke mange muligheder for at more sig; dog har dans gennem århundreder været en af de centrale muligheder for underholdning i alle samfundslag. Vi skal her møde en slægtsforsker, der har specialviden indenfor dans og musik, og han vil i billede og lyd, fortælle om, hvad vore aner dansede, når de var til gilde.

Onsdag 21. januar 2009

AFTENBESØG PÅ ERHVERVSARKIVET, Århus

Samkørsel til Erhvervsarkivet, som kl. 19-22 er åbent for os.

(Se indlagte omtale af besøget)

Mandag 9.februar 2009 *)

GITTE BERGENDORFF HØSTBO, Formand for SSF, Herlev

Sådan fandt jeg min svenske slægt

Om slægtsforskningens muligheder i Sverige. Hvordan og hvad kan vi finde af svenske forfædre på nettet i de svenske databaser. Om hvordan de svenske kirkebøger og "husforhørslængder" er opbygget og hvad de kan fortælle m.m.. Desuden fortælles der om, hvordan du i Danmark kan sidde og finde din svenske slægt bl.a. ved hjælp af hjemmesiden SVAR (svensk arkiv information). Hvad kan vi finde på denne flotte hjemmeside?

Mandag 9.marts 2009

GENERALFORSAMLING

Derefter ser vi en interessant film.

Mandag 20. april 2009 *) (*Bemærk ingen møde den 13. april - 2. Påskedag*).

ERIK KANN, genealog, Kennedy Instituttet, Statens Øjenklinik, København

Ude af øje - ude af sind. Om glemte og oversete kilder i Rigsarkivet og Landsarkiverne.

Arkivernes samlinger af arkivalier er enorme. Desværre er vi som slægtsforskere alt for tilbøjelige til kun at udnytte en ganske lille del af de mange arkivalier. Foredraget vil søge at råde bod på dette. F.eks. Københavns Brændselskommission med registrering af Københavns befolkning; valgprotokoller, boligtællinger fra Statens Statistiske Bureau, pensionssager 1848ff i Finansministeriet og mange, mange flere. Der anvises muligheder for, at man selv kan gå med i jagten på oversete kildegrupper.

*) I samarbejde med Folkeuniversitet

Seneste Nyt

Mere fyldigere referater af vores aktiviteter findes på vores hjemmeside www.trekanten.webbyen.dk under "Seneste nyt".

Medlemsmødet den 10. november 2008.

Jesper Ratjen indledte mødet med de 10 min.

På vores "Tema" møde hvor Jesper fortalte om aviserne, manglede vi en overhead. Det vi blev "snydt" for den aften, fortalte han om i de 10 min. Der står jo mange gode ting i aviserne vi som slægtsforskere kan drage nytte af. Eksempelvis dødsannoncerne og en eventuel omtale af afdødes familie og levned, hvilket kan give mange oplysninger om tilknyttede personer.

Henning Bender, tidligere stadsarkivar i Aalborg og leder af "Det Danske udvandrersarkiv" samme sted, berettede derefter om "Dansk udvandring til Amerika". Arkivet blev dannet i 1931, men allerede mange år før, var der taget initiativ til, at få samlet så mange oplysninger som muligt, om de der valgte at udvandre. På arkivet i Aalborg, findes der i dag en bogsamling på 20.000 bind, op mod 15.000 billeder, mange af dem taget af den berømte portrætfotograf Tønnes der boede i byen, samt masser af danske aviser, udgivet i udlandet og så er der ikke at forglemme, en mængde udklip fra forskellige tidender. Derudover findes der oplysninger om 331.021 udvandrede personer fra tiden 1820 – 1931.

Henning Bender henviste i øvrigt til efterfølgende hjemmesider:

www.emiarch.dk "Det danske udvandrearkiv", www.awm.gov.au samt

www.naa.gov.au om de australske arkiver og endelig

www.memorialdoimigrante.sp.gov.br der fortæller om immigranter til Brasilien.

Arkivernes dag den 8. november 2008.

Foreningen deltog med en stand på vores lokalhistoriske arkiv bemandet med 2 bestyrelsesmedlemmer. Der var åbent hus fra kl. 10 til 16, og i den periode mødte der 58 (plus dem der ikke indskrev sig som gæster) interesserede personer op. I forhold til tidligere år var det en stor succes. En overvejende del af de fremmødte var interesserede i slægtsforskning, så der var nok at lave. Foreningen fik 6 nye medlemmer og mindst ligeså mange ville tænke over et eventuelt medlemskab.

Medlemsmødet den 13. oktober 2008.

Det blev en spændende aften!

Det hele begyndte med Karsten Thomsen. Han fortalte i medlemmernes 10 min., om det der satte ham i gang med at slægtsforske og de genvordigheder, der kan følge med, når man var opvokset i en pleje- og adoptionsfamilie.



John W. Rasmussen, foreningens revisor og medlem af samme, fortalte om emnet "At skrive en slægtsbog". Sidste år, ved juletid, fortalte John om, hvordan han havde lavet en julekalender til sine børnebørn, på computeren vel at mærke, så vi havde stiftet bekendtskab med hans kreative evner.

John havde lagt hele sit foredrag ind på computeren. Det første billede viste hvordan man kommer i gang med projektet, hvordan man planlægger og laver en emneliste og ikke mindst, hvordan man forestiller sig at hæftet og indbindingen skal se ud.

Da John selv begyndte på det med at lave en slægtsbog, var det som

om han mistede overblikket. Som vi andre ville han godt vide hvor og hvordan anerne levede, måske lave en livsline, han kunne ikke få det til at hænge sammen. Hans bekymring gik også på, om det måske ville sætte et punktum for hans slægtsforskning, men han var også derhenne, hvor man siger til sig selv, hvorfor gøre det sværere end det er??

Når man laver en slægtsbog, så skal indledningen være spændende, den skal skærpe nysgerrigheden og vække læserens opmærksomhed. Alle de lange udredninger af en familie, det er fint nok, men det er jo kun læsestof for de indviede. På den baggrund, lavede John en række små hefter, med små historier om de forskellige aner.

På vores første "Tema aftensmøde" i denne sæson, kommer John og fortæller om arbejdet ved fremstilling af bøgerne, det glæder vi os til. John forærede foreningen en snes hæfter med brugsanvisning på, hvordan man fremstiller en "Slægtsbog". Kan lånes fra vores bibliotek.

Medlemsmødet den 8. September 2008.

Formanden bød velkommen til en ny sæson, og efterlyste indlæg til ”medlemmernes 10 min”. Da ingen havde meldt sig fortalte formanden om en tavle, der var blevet opsat på Den latinske skole i Kolding (nu Kolding Gymnasium). Formanden har tidligere undervist på dette gymnasium og kendte derfor godt tavlen. Der var stor uenighed om, hvem der havde forfattet teksten, men formanden viste – ved ihærdige studier – at tavlen var forfattet af præsten i Egtved og ikke som tidligere antaget af Thura.

Der blev efterlyst bøger fra biblioteket.

Herefter fik vi et meget oplysende foredrag om Mormonerne af Margit Egdal, ledsaget af mange billeder fra Mormonernes virke her i Danmark, men også i Salt Lake City, Utah.



Margit Egdal

Omkring 17.000 danskere udvandrede som mormoner i perioden 1850-1900. 12.000 voksne og resten børn. Bevægelsen blev startet af Joseph Smith, men havde trange kår i starten. Bevægelsen var ikke velset, og Joseph Smith blev lynchet i 1844. En ny lov i USA lovliggjorde bevægelsen, og fra 1849 sendtes missionærer til Europa. Flerkoneri var tilladt indtil 1880-erne.

Grundloven af 1849 gav danskerne lov til at dyrke Gud, som man ønskede, og det gav grobund for bevægelsens virke i Danmark.

Før 1849 straffedes vantrø med følgende straf: 5 ugers fængsel, 5 dages mørk arrest, 14 dage på stengulv, 24 timer i krumjern, 25 dage på vand og brød og endelig 12 piskeslag.

Den første mormon missionær i Fredericia hed William Ove Andersen.

Mange missionærer var dog ilde set og var ofte ude for overgreb.

Missionærerne førte dagbog over arbejdet.

Alle menigheder førte protokol over medlemmerne med et meget righoldigt indhold.

Rundt omkring i landet oprettedes grene (menigheder). Missionærernes succeskriterier var at de omvendte rejste til Salt Lake City. Derfor findes der lokaliteter i Danmark, hvor alle de omvendte rejste, og hvor der derfor i dag ikke findes mormoner.

Biskopperne, provsterne og præsterne vidste ikke hvad de skulle stille op med mormonerne, hvilket de gejstlige arkiver vidner om.

Margit Egdal's foredrag var baseret på beretninger og erindringer modtaget fra Utah og fra dagbøger. Hun henviste til hendes bøger "Mads Nielsen, David og Mette Marie, i Guds eget land". En slægtskrønike, samt til "Miraklet på Fyn". De sidste Dages Hellige på Fyn og Langeland. Udgivet af Otterup Lokalhistoriske Arkiv og Forening 2002. Sidstnævnte er indkøbt til vores bibliotek og kan lånes her.

Hun henviste også til:

Biskoppernes arkiver.

www.familysearch.com

www.familysearch.xmission.com/~nelsonb/pioneer.htm

www.familysearch.xmission.com/~nelsonb/voyage_desc.htm

Tema-aftenerne 2008.

Den 22. oktober fortsatte John W. Rasmussen sit foredrag om det at lave en slægtsbog. Nu var det - det mere praktiske. Han viste os forskellige muligheder og redskaber, hvormed man kan lave en slægtsbog uden at det koster en bondegård.

Den 29. oktober fortalte Jesper Ratjen om "Det stod i avisen". Tilbage i slutningen af 1600-tallet kom de første aviser på gaden. Først i de store byer og på tysk, som var sproget i de lærde kredse. For slægtsforskere kan aviserne være givtig læsning. Nekrologer og dødsannoncer fortæller om personer. Mange aviser findes på film som kan rekvireres gennem det lokale bibliotek, ligesom lokalarkiver ofte har de lokale aviser. Lokalarkivet har en liste over disse aviser.



Ester Nørrelykke, der har stor viden og kunnen udi det gotiske, fortalte den 5. november om, hvordan man rent praktisk kan gå i gang med den vanskelige opgave, det er at lære at læse gotisk håndskrift. Hun kom med mange gode råd, og der blev også tid til at læse/tyde nogle af medlemmernes medbragte udskrifter.

Den 19. november var emnet DAISY og Henning Karlby fortalte og viste eksempler på, hvordan man bruger DAISY til at bestille arkivalier på rigs- og landsarkiverne, således at arkivalierne er klar, når man selv ankommer.

Sidste aften den 26. november var det igen Henning Karlby, der denne aften viste os, hvordan man kan bruge et regneark som program til at registrere sine fundne data i slægtsforskningen.



Hvad stod der i kirkebogsuddraget side 3 (Havnelev-Lille Heddinge kirkebog 1772-1814) Døbte 1810?

Lilleheddinge

Den 9de Septbr. blev afskediget Soldat Joseph Heydelman og Hustru Johanne Marie Rasmusd. Deres Datter hiemmedøbt og bekommet det Navn Ane Dorthea fød samme dag – Bemeldte Ægtefolk som efter Sigenet boe i Kbhvn, men havde gaaet omkring i Landet og solgt Hose- og Forklæde-Baand – De kom her til Lilleheddinge den 9de Septembr. tidlig om Morgenen, og kort derefter fik Konen ondt og fødte bemeldte Pigebarn. –

Sådan kan du bruge skifter, når kirkebøgerne ikke er der:

1. Hvilke oplysninger har du om den person du arbejder på?

Hvad kunne personens forældre hedde?

Hvad kunne personens søskende hedde?

Hvornår er personen født (evt. ca. år)?

2. Start med at lede efter personens forældre.

Faderens fornavn har du fra personens fadernavn.

Moderen må være kone til - eller enke efter - en mand,

Hvis navn stemmer med personens fadernavn.

Forældrene kan tidligst være døde inden for det år, hvor personen er født.

3. Led efter døde, voksne – helst ugifte søskende.

Har du navne på mulige søskende til den person, du arbejder med?

F.eks. navne på nogen, der er gudmødre og faddere til personens egne børn?

Gudmødre og faddere er tit søskende o.lign. til dåbsbarnets forældre.

4. Led efter andre slægtninge.

Har personen et for- eller fadernavn der er meget specielt eller usædvanligt?

Så kan det måske betale sig at kigge efter andre, der har det samme navn.

Det kan jo være mostre, fastre eller lignende.

Og i skifter eller sådan nogen, kan der nogen gange være oplysninger at hente.

5. Tjek andre skifter i omegnen.

Det er en stor opgave at tjekke alle skifter i det område man arbejder med.

Men man kan være heldig og støde på nye oplysninger.

Måske har den person, man arbejder med, været lavværge

For en halvsøster, der er blevet enke?

Måske kan søsterens dåb findes i kirkebogen og give nye oplysninger?

Måske har personen man arbejder med været værge for en halvbroders umyndige børn?

Måske står der arv fra personens forældre i dødsboet?

Tilbage til Margrete Pedersdatters oldemor ca. 80 år før kirkebøgerne begynder!



Margrete Pedersdatter blev født i Bloustrød sogn i Nordsjælland, i begyndelsen af 1700-tallet.

I Bloustrød kirkebog er hendes dåb indført Den 11 september 1718.

Hendes navn er stavet "Magrete" og der står, at hun er datter af Peder Hansen, som boede der i byen.

Men der står ikke, hvad hendes mor hed.

Kirkebogen i Bloustrød starter i år 1705.

Kun 13 år før Margrete blev født.

Men der er skifteprotokollerne for området helt tilbage til 1649.

På de næste sider viser vi, hvordan skifteprotokollerne kan føre os tilbage til Margretes oldeforældre

Skiftet efter Peder Hansen

Margrete Pedersdatters far, som døde i 1736

I arkivfonden Hørsholm Amtstue er der en skifteprotokol som dækker det år, hvor Margretes far døde.

Navneregisteret bag i bogen viser, at skiftet efter Peder Hansen i Bloustrød findes på side 55.

Skiftet opregner alle dem, der skal arve noget efter den afdøde Peder Hansen:

Peder Hansens arvinger

I skiftet står der, om de tre ældste børn, at de er "auflet i Ægteskab med den St. Mands første Hustrue Boel Sørens Datter" Om de tre yngste står der, at de er "med Enken auflet"

Enken
Inger
Hansdatter



Søren, 14 år



Ellen, 19 år



Margrethe, 17 år



Hans, 6 år



Olle, 2 år



Anne, 12 år



Nu ved vi, at Margrete Pedersdatters forældre hed

Peder Hansen og Bodil Sørensdaughter.

I skiftet efter Bodil Sørensdaughter, som døde i 1721, står der, at der stod en arv fra hendes "salig moder" Sophie Nielsdaughter i dødsboet.

Margrete Pedersdatters mormor og morfar hed altså Søren og Sophie.

Men skifteprotokollerne kan også give navnene på hendes farfar og farmor.

Skiftet efter Hans Pedersen

Margrete Pedersdatters farfar, som døde i 1728

Vi ved, at Margrete Pedersdatters farfar må have heddet Hans til fornavn.
Hendes far hed jo Peder Hansen.

For at finde Margretes farfar kan man kigge i skifteprotokollernes navneregistre.
Man kigger efter døde mænd, der hed Hans eller efter døde kvinder,
som har været gift med en, der hed Hans.

Når man finder en kandidat, tjekker man om Ellens far,
Peder Hansen i Bloustrød, er en af arvingerne.

Hans Pedersøn som døde i Kajerød i 1728, har en arving, som ser rigtig ud!

Hans Pedersens arvinger



Enken
Karen
Hansdatter

I skiftet står der, at
De tre første børn er fra ægteskabet med
"hans forrige Hustrue Elen Pedersdatter"
De fem sidste er
"den Sl. Mand's 2.det Kuld Børn".



Peder Hansen
boemand i Bloustrød



Ole Hansen
boemand i
Skoverødhus



Karen Hansdatter
g.m.
Jens Jensen i Isterød



Niels 24 år



Ellen, 26 år



Jørgen, 17 år



Søren, 15 år



Kirsten, 7 år

Margrete Pedersdatters farmor og farfar hed
Hans Pedersen og Ellen Pedersdatter.
Skifteprotokollerne kan føre familien endnu længre tilbage.
Tilbage til oldeforældrene - Ellen Pedersdatters far og mor.

Skiftet efter Niels Pedersen

Margrete Pedersdatters farmors bror, som døde i 1736

Vi ved, at Ellen Pedersdatters far må have heddet Peder til fornavn.
 Man kunne altså kigge i skifteprotokollens navneregistre
 efter døde Peder'e eller døde enker efter mænd, der hed Peder til fornavn.

Men man kunne også se efter døde, ugifte søskende til Ellen Pedersdatter.
 For hvis nogen døde uden børn, var det bl.a. deres søskende, som skulle arve.
 Man kan altså se efter afdøde, der hedder Pedersen eller Pedersdatter til efternavn.

På side 51 i Hørsholm Amtstues skifteprotokol for 1735 - 1746
 er der et skifte efter Niels Pedersen, som var en "gammel ungKarl".
 Alle hans brødre og søstre var døde.

Og så blev hele Niels' familie rullet op:



Hvad fortæller Niels' skifte om Margrete Pedersdatters familie?

Nu ved vi en hel del om Margrete Pedersdatters farmor, Ellen Pedersdatters.

Vi kender hendes søskende.

Der var en helbror, Niels
en halvbroder, Søren Pedersen
og en halvsøster, Anne Andersdatter.

Så nu kan vi begynde at gætte på, hvordan den ældste generation kan have set ud.

Hvordan har Margrete Pedersdatters
oldeforældres generation set ud?
Der er to muligheder!

Margrete Pedersdatters oldemor har haft tre mænd:

1. En Peder, der var far til Niels og til farmor Ellen
2. En Peder, der var far til Søren
3. En Anders, der var far til Anne

eller:

Margrete Pedersdatters oldemor har haft to mænd:

1. En Peder, der var enkemand og havde Søren i forvejen
- og som hun senere fik Niels og farmor Ellen med.
2. En Anders, som var far til Anne.

**Opslag i skifteprotokollerne fra Hørsholm Amtstue
viser,
at det er den sidste mulighed,
som er den rigtige!**

Skiftet efter Peder Søfrensen

Margrete Pedersdatters oldefar, som døde i 1671

Der er flere døde mænd, der hedder Peder til fornavn.
Men vi ved, at den rigtige aldøde skal have mindst to børn: Niels og Ellen.
Der må også gerne være en tredje, en søn der hedder Søren.

Peder Søfrensen som døde i Bloustrød i 1671 har arvinger, som ser rigtige ud:

Peder Søfrensens arvinger



Søren Pedersen
boendis
udi Ludtzerød



Willum, 12 år



Niels, 4 år



Ellen, 14 år



Boel, 8 år

Når man sidder med et skifte,
er det en god ide,
at skimme det hele igennem.
Det *kan* gemme lige de oplysninger,
som er nøglen til det hele!

Skiftets supervigtige oplysninger:

Skiftet er med til at bevise,
at Peder Søfrensen var Margretes oldefar.
Det fortæller nemlig,
hvordan familieforholdene hang sammen.

På side 40 står der,
at den ældste søn Søfren krævede arv efter sin mor.
Så derfor kan Søfren ikke være søn af enken.
Hun var jo i live.
Søfren var altså kun halvbror
til Willum, Niels, Ellen og Boel.

Skiftet fortæller også,
hvem enken Ingefred giftede sig med bagefter.
Der står nemlig, at hendes lavværge også
var hendes trolovede.
Han hed Anders Laursen.

Fik Ingefred en datter, der hed Ane Andersdatter
med den nye mand?
Så stemmer familien, med det der stod
i den gamle ungarls skifte.
Der er to helsøskende:
Ellen Pedersdatter og Niels Pedersen,
og der er to halvsøskende:
Søren Pedersen og Ane Andersdatter.

De to andre søskende, Willum og Boel,
må være døde så tidligt,
at de ikke kom til at arve den ugifte, yngre bror Niels.

Skiftet efter Ingefred Willumsdatter

Margrete Pedersdatters oldemor, som døde i 1676

Ingefred Willumsdatter i Bloustrød døde i 1676.

Skiftet efter hende er på side 48 i Hørsholm Amtstues skifteprotokol 1675-80.

Her får vi det endelige bevis på, at hun er Margretes oldemor.

I skiftet står der nemlig, at hun fik en datter som hed Ane, i sit nye ægteskab
Og alle hendes arvinger bliver remset op.

Ingefred Willumsdatters arvinger



Enkemanden
Anders Laursen



Willum, 17 år



Niels, 9 år



Ellen, 19 år



Boel, 13 år



Ane, 4 år

Margrete Pedersdatters anetavle

Nu kan vi lave en del af anetavlen
for Margrete Pedersdatter fra Bloustrød.

Selvom kirkebøgerne stopper i 1705,
kan vi komme tilbage
til oldeforældrene, Peder og Ingefred,
som døde i 1670 -erne.

Det er ikke usandsynligt, at Ingefred var 25 - 35 år
da hun fik sit første barn,
nemlig Margretes farmor, Ellen Pedersdatter.
Så har Ingefred selv været født omkring 1620 - 1630.
Det er næsten 80 år
før kirkebøgerne i Bloustrød sogn begynder.

Uden hjælp fra skifteprotokollerne
havde det været umuligt
at finde Margrete Pedersdatters oldemor!





Nogen skal jo gi' dig
et pengeinstitut i øjenhøjde

Ring og få en aftale.
Hos os eller hos dig.
Et møde er helt uforpligtende.

 **MIDDELFART
SPAREKASSE**
- vi har overskud til dig

Middelbart afdeling
Algade 69
5500 Middelfart
Telefon 64 22 22 22
www.MidSpar.dk



MV-TRYK a/s

Værkstedvej 28 · Postbox 68 · 5500 Middelfart

Tlf. 64 41 15 62 · Fax 64 41 17 29

Info@mvtryk.dk