

Slægts – Tidende

for

Trekantområdet



Udgivet af Trekantområdets Slægtshistoriske Forening

Nr.: 11

December

Sæson 2007/08

Bestyrelse

- Formand:** Jesper Ratjen, Majvænget 66, 6000 Kolding
☎ 7551 8063, e-mail: j.ratjen@stofanet.dk
- Næstformand & Webmaster** Kjeld Buhl, Fuglsangparken 41, 7000 Fredericia
☎ 7592 9256, e-mail: kjeld.buhl@profibermail.dk
- Kasserer:** Tommy Hansen, Islandsvej 14, 5500 Middelfart
☎ 6441 4977. Mobil 2255 4824
- Sekretær:** Leif Horsmark, Tunøvænget 13, 5500 Middelfart
☎ 6441 4456, e-mail: Leif.Horsmark@stofanet.dk
- Bibliotekar:** Ruth Buhl, Fuglsangparken 41, 7000 Fredericia
☎ 7592 9256, e-mail: ruth.buhl@profibermail.dk
- Bladmand & Layout ass.** Karsten Thomsen, Egeskovvej 33, 7000 Fredericia
☎ 7593 4590, e-mail: e-k.thomsen@get2net.dk
- Suppleant (Moccamester)** Lilian Brahe, Lillenæs 79, 7000 Fredericia
☎ 7594 5025, e-mail: p_brahe@gmail.com
- Suppleant (ass. Moccamester)** Laila Køngerskov, Castorvænget 6, 7000 Fredericia
☎ 7592 8338, e-mail: laito@mail.tele.dk

Møder afholdes den 2. mandag i månederne september-april og ofte i samarbejde med Fredericia Folkeuniversitet (FU). De begynder kl. 19.15 og afholdes på LOKALHISTORISK ARKIV, Frederik IIIs Vej 6, Fredericia. Mødelokalet er åbent fra kl. 18.30, således at der er lejlighed til slægts snak og til at benytte foreningens bibliotek. Møderne indledes med ”medlemmernes 10 minutter”, hvor der kan fortælles om gode oplevelser, givtige kilder, læses op, gives tips o.s.v. . Udlån fra foreningens bibliotek sker i forbindelse med møderne. I forbindelse med møderne vil der altid være hjælp at hente til tyding af gotisk skrift eller ideer til at komme videre. Kaffe/te ”ad libitum” 5 kr..

Medlemskab (incl. abonnement på ”Slægts - Tidende” og ”Slægten”)
pr. år 190,- kr. – par 260,- kr. GÆSTER ER VELKOMNE. Gæstebilletter à 35 kr.
pr. foredrag.

<http://www.trekanten.webbyen.dk>

SLÆGTSFORSKNING begynder i kommodeskuffen.



ATTESTER, breve, billeder, lejlighedssange, avisudklip, som er gemt af familien, er meget væsentlige kilder for slægtsforskningen.

De officielle attester og dokumenter giver eksakte oplysninger, som kan føre til de offentlige arkivers kirkebøger, folketællinger og protokoller.

Breve, billeder, sange m.m. kan fortælle om familieforbindinger og familiernes daglige liv og vennekreds.

Det er vigtigt, at disse ting bliver gemt! Først i "kommodeskuffen"; - og siden bliver bevaret på et lokalhistorisk arkiv.

På lokalarkivet er materialet underlagt Statens arkivers tilgængelighedsklausuler, men det kan bestemmes, at familien har uhindret adgang.

TØM KOMMODESKUFFEN, brug materialet,
og **AFLEVER TIL ARKIVET**
FØR arvingerne kommer med **DEN SORTE SÆK!**
- og kom i taknemmelig erindring!

Seneste Nyt



Medlemsmøde mandag den 12. november 2007.

Kjeld Buhl bød velkommen til de mange fremmødte medlemmer og gæster. Jesper Ratjen var optaget andet sted, så Kjeld Buhl tog over.

I medlemmernes 10 min. fortalte Leif Horsmark om en vens familie i Berlin og dens oplevelser efter murens fald. Under krigen i 1940 - 45, havde familien en far, der var udstationeret i Kiev i Ukraine. Man havde tidligere fået fortalt, at han var savnet og ikke vendte hjem. Da de Østtyske Stasi arkiver blev åbnet, kom det dog for dagen, hvordan det var gået deres farfar.

Johnny Wøllekær, arkivar ved Odense Stadsarkiv, berettede om "Da Maren kom på fattiggården". Ikke sært at så mange var mødt op. Johnny Wøllekær gav os i indledningen en kort gennemgang af de fattiges og mindrebemidlede medborgeres kår. Ca. 1/3 del af befolkningen har og det er uanset tiden, haft behov for hjælp til at klare hverdagen. Vi ved jo alle, at kirken i visse perioder hjalp med det man kaldte "nådesgaver", men efterhånden kom det offentlige mere ind i billedet. Gennem tiden har der været flere reformer af fattigvæsenet. Det har drejet sig om fattiggårde, arbejdsanstalter, tvangsarbejdsanstalter med mere for til sidst at ende op i socialvæsenet. Mange steder i landet har der været fattiggårde helt op i 1900 tallet. Det var lidt småt med kildehenvisninger, men det beror på, at det er meget forskelligt, hvor arkivalierne opbevares. Der findes arkivalier på Stadsarkivet, på Landsarkivet og ude i kommunerne, så man er nødt til at føle sig frem. Johnny Wøllekær har skrevet en bog om emnet. Den har Tommy Hansen, vores kasserer,

doneret til foreningens bibliotek, hvor den kan lånes. Det var et rigtig godt foredrag, som gav en masse viden om dette specielle emne.

Medlemsmøde mandag den 8. oktober 2007.

Vi har fulgt succesen op med en medlemsaften uden foredragsholder. Mange var mødt op, og fik hørt Kamma Groes fortælle om sin slægtsforskning, og om hvor heldig man kan være og finde nogle af familiens optegnelser i en rodekasse på et loppemarked.

Jesper Ratjen fortalte om noget af det spændende, der kan findes på lokalarkivets hylder. Der er stater over gårdhistorier, håndværk, industri og etater (bl.a. postvæsen, jernbanefolk, politi- og retsvæsen, lærere) samt meget mere. Det er en veludstyret håndbogsreol man kan have glæde af.

Ellers blev der snakket og søgt på arkivets computer og de før omtalte hylder, jo det var en aften af de gode. Tak til alle de fremmødte medlemmer.

Medlemsmøde mandag den 10. september 2007.

Jesper Ratjen fortalte i "Medlemmernes 10 min." om alle de oplysninger, der er at finde i de gamle aviser. Jesper havde nogle eksempler med der viste, at havde man familie med det rigtige navn eller erhverv: (samt en særlig hændelse i familien (jubilmær, runde fødselsdage, nekrologer), er aviserne en god kilde.

Jesper Ratjen bød også velkommen til aftenens foredragsholder, arkivar ved Erhvervsarkivet i Aarhus Lone H. Liljegren, der var kommet for at berette om "Personoplysninger i kommunernes sociale arkiver". Foredraget handlede om tiden fra 1890 - 1968. Det blev gjort helt klart fra starten, at det jo er meget personfølsomme oplysninger, det her drejer sig om, så selvom vi har fået tilgængelighedstiden nedsat på mange andre områder, er der stadig 75 år på disse oplysninger. Det kan dog lade sig gøre at gå ned til de 50 år, såfremt man har en konkret sag man arbejder med. Her kommer så en ansøgning og en underskrift ind i billedet, men det er de fleste af os jo bekendte med. Lone H. Liljegren har tidligere været ansat på Landsarkivet i Viborg, så hun kendte godt til de problemer slægtsforskere kan have med at finde vej i arkivjunglen. Derfor forsøgte hun også at gøre sit foredrag så enkelt som muligt, men det kan alligevel være svært at finde oplysningerne. Vi skal huske på, at præsten ude i de mindre samfund sad i flere kommissioner og udvalg, og det var som regel altid ham, der formidlede oplysninger videre til de rette myndigheder. I købstæderne var det rådstuerne, der modtog oplysningerne indtil vi i 1968 fik det centrale personregister. Hun kom også ind på

hele problematikken omkring understøttelse – og/eller forsørgelses stedet. Vi kender alle til oplysningen i kirkebogen om, at moderen opholdt sig på 10 mdrs. dagen på det sted. Så kan der komme et andet spørgsmål ind, har hun boet dette sted i de sidste 5 år, ellers er hun ikke berettiget til hjælp der, og så må man videre med sagen, så det kan altså være en svær opgave at finde ud af en "opholdskommune" eller en "forsørgelseskommune". Det er især svært, når det er plejebørn, der er tale om, men hitter man ud af det, er der utallige gode ting at hente.

Loven om plejebørn blev ændret i 1888. Nu skulle myndighederne til at holde opsyn med plejebørn fordi mange af dem levede under kummerlige forhold? Man vedtog, at tilsynet skulle vare til barnets 12. år, og mange steder er der masser af oplysninger om både barn og forældre, men som vi også kunne se ud af de eksempler, der blev vist, så er der andre steder, hvor der bare står, at Peter er i pleje hos Jens Sørensen. Indtil 1913 kunne en enke ansøge om enkeunderstøttelse fra amtet. Når en sådan understøttelse blev bevilget, var det fordi enken skulle have råd til at føde og klæde sine børn, ikke for enkens egen overlevelse. I disse sager kan man se, hvem hun har været gift med og hvornår, gode detaljer om den afdøde og oplysninger om hendes børn. Aldersrenten som i det store hele blev bestemt i 1892, og som man i dag ser som den tids folkepension, var til for folk over 60 år, der var ude af stand til at forsørge sig selv. Man skulle søge om aldersrente, for man skelnede meget skarpt mellem "værdigt trængende" og "ikke værdigt trængende". Der var også flere kriterier, der skulle opfyldes inden man fik aldersrenten tildelt. Man skulle have indfødsret, måtte ikke være dømt for vanærende handlinger eller udtalelser, skulle have haft fast ophold i kommunen de sidste 10 år, og inden for de samme 10 år ikke have modtaget fattighjælp. Som ved alt det andet, er der også her en masse oplysninger om personen og mange gange også dennes ægtefælde og deres bopæl.

Der er bare en hage ved det hele, det er ikke alle steder disse papirer, dokumenter og protokoller er bevaret. De kommunesammenlægninger der har været har kostet meget materiale. Især er det i landkommunerne, det har kostet. For hvem skulle have glæde af alt det gamle papir, som nu ikke mere er til nytte???? Desværre er det toner, vi har hørt fra flere foredragsholdere, kommunerne er jo ikke afleveringspligtige. På Erhvervsarkivet, som også huser Aarhus Stadsarkiv, har man mange hyldekilometer om Aarhus kommune, og hvert år kommer der ca. 1 km. til. Ergo, er man så heldig at papirerne er gemt, er der et unikt materiale at gå i gang med, og i flere af de større købstæder er der endvidere skattemandtalslister fra mange år, som kan bruges til at supplere folketællingerne med.

Lone H. Liljegren var også omkring Daisy, Dansk Arkivalierinformationssystem, hvor hun viste os, at det kunne lade sig gøre at sidde hjemme ved sin pc og finde arkivalier med registratur og løbenummer for så at bestille det hele på det landsarkiv, hvortil man begiver sig hen. Systemet er jo ikke fuldt udbygget, men det kommer med årene.

Vi fik et spændende foredrag med mange gode råd, og heldigvis var spørgelysten stor blandt de tilstedeværende.

Forårsprogram 2008

Mandag 14. januar (FU) (NB! Programændring)

KARL PEDER PEDERSEN, arkivar ved Landsarkivet for Sjælland.

Politiarkiverne og slægtsforskerne

Politiet har i tidens løb ikke blot fungeret som lovens lange arm og samfundets vågne øje, men også varetaget et bredt spektrum af andre opgaver. I foredraget gives et kort rids af politiets historie, og dernæst præsenteres en række af de kilder, som slægtsforskere kan have glæde af. Det drejer sig bl.a. om strafferegistre, anholdelses- og anmeldelsesprotokoller, navneforandringsprotokoller, forbryderalbum og udvandringslister.

Mandag 11. februar (FU)

STEEN ESPENSEN, fhv. forstander Vestjyllands Højskole

Natmænd og kæltringer

Vi skal høre om en udstødt befolkningsgruppe, der levede bl.a. i Vestjylland for 100 år siden. Hos forfattere som Blicher, Goldschmidt og Carit Etlar findes natmænd og kæltringer beskrevet i romantiske toner, men retsprotokollerne og lokalhistorien rummer mere virkelighedstro beretninger. En fortælling om natmandsliv gennem 300 år og om Kjælle Kasper, Anne Marie Grønning og Mæt Mus.

Mandag 10.marts

Generalforsamling

Efter generalforsamlingen ser vi en interessant film

Mandag 14.april (FU)

ERIK NØRR, arkivar ved Rigsarkivet, København

Skolearkivalier

Man kan finde oplysninger om de fleste danskeres skolegang i de sidste 200 år. Ud over en oversigt – hovedpunkter i skolens historie, vil de vigtigste kilder til skole- og uddannelseshistorie, både de trykte og de utrykte, blive gennemgået. Foredraget vil også komme ind på, hvor de utrykte kilder findes.



Husk at spørge medens tid er. Altfor ofte går oplysninger om slægten tabt sammen med den ældre generation.

Skriv dit livs historie til glæde for dine efterkommere - og dig selv

(Et klip fra ANETRÆET 7. årgang nr. 1/januar 2007)

Slægtsforskning er et - at skrive sit livs historie noget ganske andet, men spændende og engagerende at gå i gang med og fuldføre. Til glæde for en selv, men ikke mindst for efterkommerne, især voksne børn og børnebørnene.

I de seneste år har efterhånden mange - med professionel journalistisk assistance - fået skrevet deres livs historie og få et livs beretning udgivet i bogform; i øvrigt med den nyeste digitale trykteknik en økonomisk overkommelig sag. Men der er intet i vejen for, at man selv går i gang men hvor begynde? Og hvor slutte?

Nedenfor bringes en huskeliste, der punkt for punkt bevæger sig gennem erindringer om bedsteforældre, forældre - og en selv. Alt sammen erindringsstof, som jo udmærket senere kan suppleres med fotografier, avisudklip m.m..

Ens livshistorie kan udmærket skrives i hånden - men i disse tider, hvor en Pc'er er hvermandseje, vil den nok blive foretrukket, ikke mindst fordi tekstbehandlingsprogrammet på fortrinlig vis giver muligheder for rettelser, tilføjelser og ikke mindst systematisk rubricering og inddeling i klart adskilte afsnit.

Lyst til at gå i gang? Afskriv eller scan huskelisten ind i din computer - så er begyndelsen til en spændende rejse tilbage i tiden gjort. God fornøjelse!

HUSKELISTE

Af Hans-Georg Andersen, Rønne.

FOR BESKRIVELSE AF LIVSFORLØB OG ERINDRINGER

Huskelisten på de følgende sider omfatter tips til beskrivelse af dine bedsteforældre, forældres og dit eget liv.

Det er en god ide ud for hver begivenhed at notere det nøjagtige eller omtrentlige årstal. Det gør det muligt i en sammenhængende beskrivelse af livsforløb at fæstne dem til f.eks. vigtige eller omtrentlige nationale eller internationale begivenheder. Huskelisten begynder med dine bedsteforældre og forældre og slutter med notater om dit eget liv. De første afsnit kan selvfølgelig udelades, hvis de ikke er relevante.

Huskelisten adskiller sig fra egentlig slægtsforskning (der selvfølgelig kan indgå som et særskilt afsnit) ved, at den nulevende (dig!) fortæller om begivenheder, som er i mands minde og som for f.eks. dine børn og børnebørn kan være interessante for at skabe et billede, en profil, af dig selv, dit liv, din baggrund og dine oplevelser.

1. Om dine bedsteforældre

- hvad hed dine bedsteforældre?
- deres fulde navne, også "kælenavne"-?
- hvor var de født/blev konfirmeret?
- hvor blev de gift (evt.: hvor er de begravet?)

Hvad kan du huske om dine bedsteforældre?

- udseende - vaner - talemåder - holdninger - skolegang og uddannelse - deres daglige livsstil - deres arbejde - fritidsinteresser/hobbies - politisk eller religiøst engagement - foreningsliv - hvad holdt de af: musik, tøjstil, livretter o.s.v.

Fortæl om episoder om dine bedsteforældre. f.eks. - hverdagsbegivenheder - fester og højtider er. Hvad har du hørt om din slægt? - hvor stammer slægterne fra? - hvilke egne kom de fra? - slægtshistorier: begivenheder, som slægterne deltog/tog del i: - Danmarkshistorien og slægterne (årstal!) - foreninger og organisationer (har nogen haft tillidshverv?) - fester og højtider i slægternes liv - beskrivelse af enkeltpersoner.

2. Om dine forældre

- hvad hed dine forældre?
- deres komplette navne, også kælenavne? Hvad kaldte du dem?

- hvor var de født/konfirmeret?
- hvor blev de gift (evt. hvor er de begravet?)

Hvad kan du huske om dine forældre

- deres udseende?
- deres vaner?
- talemåder!
- holdninger?
- skolegang og uddannelse?
- arbejde?
- fritidsinteresser/hobbies?
- politisk eller religiøst engagement?
- foreningsliv?
- hvad de holdt af: f.eks. musik, tøjstil, livretter m.m.?

Fortæl om særlige begivenhederhvad du kan huske om?

- hverdagsbegivenheder?
- fester og højttider?

Hvad har du hørt om din slægt

- hvilke egne kom slægteme fra?
- særlige begivenheder, som hele familien deltog i?
- slægten og mærkedage i Danmarkshistorien?
- foreninger (har nogen haft tillidshverv?)
- beskrivelse af enkeltpersoner?

3. Dit eget liv

Fra barndommen

Om dig selv og familien:

- dit fulde navn og hvor du er født, døbt og opvokset?
- hvor var dit barndomshjem - beskriv hvordan det så ud?
- havde du søskende? Hvor mange? Fortæl om dem!

Hvordan var dagligdagen i dit bamdomshjem

- "tonen" i hjemmet - hvad var tilladt / forbudt?
- maden - hvad var den daglige kost/livretterne - hvad var "søndags mad"?
- beklædning: tøj og sko - hvordan så det ud? Hvor tit fik du nyt?
- pligter?
- legetøj - hygge og lege?
- dine venner og veninder - kontakt med dem senere i livet?
- særlige begivenheder (fødselsdage / jul)?
- beskriv en typisk dag i din barndom?

Skolegang:

- hvor gik du i skole?
- hvordan syntes du om at gå i skole?
- yndlings- og hadefag (hvorfor?)
- lærere og lærerinder (hvem kunne du lide / ikke lide?) Hvorfor?
- skoletøj og skoletasker - skolemad?
- klassekammerater (hvem kunne du lide/ikke lide? Hvorfor?
- din konfirmation?

Ungdomsliv / Uddannelse:

- valg af fag? Hvad ville du gerne være? Hvad blev du og hvorfor?
- læreplads og uddannelse (hvordan forløb din uddannelse)?
- studenterfester/svendegilder.

4. På vej mod voksenlivet

- "voksent tøj" / make-up, (hvad var smart - hvad syntes dine forældre?)
- det modsatte køn (de første forelskelser, i hvem og hvorfor)
- til bal og fest (musikken, tøjet - hvad blev spist og drukket?)
- seksualitet (det første kys, den første gang - hvordan med prævention?)

At have en kæreste

- hvad kaldte man dengang det f.eks. at være kærester, " gå sammen", "have en kæreste "?
- hvad lavede I sammen (biograf, ture med venner, udflugter, familiebesøg)?
- hvornår blev man betragtet som et par?

Dit første job

- hvor arbejdede du (hvordan fik du jobbet?) - din begyndelsesløn arbejdsvilkår?
- dine kolleger og dagliglivet på jobbet? - hvilke andre ansættelser fik du?

Fritids- og hjemmeliv

- fritid/ hobbies (rejser, højskoleophold, videregående uddannelser)?
- medlemskab af foreninger (faglige, politiske, religiøse)?
- din første lejlighed/værelse (hvor var det og hvordan var det indrettet)?

Forlovelse og ægteskab

- blev du forlovet? Ring på? forlovelsesgilde? gaver? Hvem var med? - bryllup(per?)
- hvorfor hvorfor ikke? Kirke/rådhus) fortæl om begivenheden?

Voksenlivet

- hvornår syntes du, at du blev voksen? hvordan? Hvornår?
- fortæl om dit liv, efter at du blev gift / fik børn?

- hvordan var en typisk familie- hverdag?
- fortæl om særlige begivenheder (fødsler, dødsfald, fester, højtider o. lign)?
- dine fritidsinteresser/ hobbies og udlandsrejser og ferieformer?
- politisk eller religiøst engageret?
- deltagelse i foreningsliv (hvilke foreninger og hvorfor)?
- dette holdt du af i denne periode: musik, tøjstil, livretter o. lign.?
- hvilke ønsker havde du dengang for fremtiden?
- hvilke ønsker havde du/I for børnene?
- hvordan gik det? Hvad tænker du om det, når du tænker tilbage?

Livet som ældre

- beskriv dit liv (din hverdag) lige nu (hvor gammel er du nu?)
- hvordan bor du - hvordan og hvorfor?
- hvordan går en typisk dag.?
- hvordan er dit helbred?
- hvad er dine forventninger til fremtiden?
- hvad ser du frem til, når du vågner?
- hvad holder du nu mest af: musik, tøjstil, livretter, motion o. lign.?

Hvis du er pensionist

- hvordan var det at holde op med at arbejde?
- hvordan er livet uden arbejde?
- hvordan er dine boligforhold (egen bolig, pensionistbolig, beskyttet bolig)?
- får du hjælp?

Tilbageblik

- hvordan synes du, dit liv har været?
- hvad har været det bedste i dit liv?
- din største glæde / din største sorg?
- hvad blev som du tænkte? hvad blev anderledes - og hvorfor?

Fremtiden

- hvordan opfatter du din tilværelse lige nu?
- hvilke ønsker har du for fremtiden for dig selv?
- hvad ønsker du for dine børn/børnebørn?

Gengives med tilladelse fra Bornholms Slægts- og Lokalhistoriske Forening og forfatteren

Den danske folkekarakter

I de 2 forrige numre af "Slægts-Tidende" var det jydernes og fynboernes særpræg, som ganske rammende blev afdækket af seminarielærer Marinus Sørensen, i hans lærebog "Danmark. Land og Folk" fra 1895.

Nu er det sjællændernes tur: (i uddrag).

Sjællænderne kan vi kalde »Ungdoms-folket«. Til Ungdommens Ejendommeligheder maa regnes Hjerteligheden med dens Kærlighed og Troskab, Kraft og Mandemod, tillige Blufærdighed eller Undseelse - og jeg frygter for, vi komme til at tage med, Magelighed

Sjællænderen er meget forsigtig overfor en, som han ikke kender grundigt, og skal nok vide at holde ham tre Skridt fra livet, indtil videre. Den mistænksomhed imod fremmede, særlig mod de »fornemme«, som man let mærker hos den sjællandske Bonde, har vistnok sin første Aarsag i den hundredeaarige Undertrykkelse, som han, mere end nogen anden dansk Bonde, har maattet lide

Den sjællandske Bonde har i enhver Alder en stærk Blufærdighed. Man kan se Mænd paa 70 Aar rødme som en ung Pige, og hos alle, som ikke ere forfinede eller forgjorte, træffer man denne underlige, forlegne Tilbageholdenhed, som jeg ikke ved andet Navn til end Blufærdighed. Den beskæmmer ingen, men klæder tværtimod smukt i de fleste Tilfælde; men denne Blufærdighed i Forbindelsen med Forsigtighed og Mistænksomhed gør, at Sjællænderen er vanskelig at faa fat paa. Vi have jo omtalt, at alle den ny Tids folkelige Bevægelser maatte udklækkes eller da komme i vækst paa Fyn. De vilde aldrig have kunnet komme frem paa Sjælland.

Denne Ø er ikke nogen god Moder for smaa Tankebørn, de skulle være store og have vist sin Nytte, før de kunne blive vel antagne af hende. Men naar en god Sag først have vist sin fuldbaarne og udviklede Skikkelse, da skal den nok blive modtaget af Sjællænderen, og han slipper den heller aldrig mere.

At blive fortrolig Ven med en Sjællænder er altsaa ingen let Sag. Hans Mistænksomhed og Blufærdighed gør, at han holder sig tilbage fra alle Venskabsytringer og Fortrolighedsbeviser, selvom han ogsaa virkelig har et Menneske kær. Men naar saa Kærligheden sejrende bryder igennem, da er den ogsaa vedvarende og trofast. ...

Naar endelig Kærligheden har sejret enten i Venskabs- eller Kærlighedsforbindelser, saaledes at man er vis paa, at man har Sjællænderen, saa maa man dog ikke

vente sig ydre Beviser derpaa som hos Fynboen, man maa være belavet paa en Adfærd, der ligner Kulde og Tværhed. Dog, hvem der kender Sjællænderen, lader sig ikke skuffe deraf, og i paakommende Tilfælde skal hans varme Hjerte nok vise sig

En anden, mindre smuk Egenskab er ogsaa temmelig kendelig hos Ungdommen, nemlig Magelighed Endskønt Ungdommen har de bedste Kræfter, er der dog ingen anden Alder, i hvilken man er saa magelig som denne. At strække sig i Græsset, at række Bænke, at have Drenge for sig, at skyde fra sig alvorlig Tænkning, det er noget, som man tidt ser og mærker hos Ungdommen. Nu vel, denne hang til Magelighed er ejendommelig for »Danmarks Ungdom«, for Sjællændere i enhver Alder Dovenskab kaldes paa Sjælland »den sjællandske syge«, men den maa saa være forvekslet med Magelighed; thi Sjællænderen er lige saa dygtig og flittig til sit Arbejde som nogen anden Dansk. Men naar saa Hviletiden kommer, ja da tager Sjællænderen al den Magelighed, der kan opdrives. Kommer en af disse Øboer ind i en Stue, hvor han ser nogen sidde eller ligge mageligt, da skal han altid først udbryde: »Naa! Du har det godt«, eller ironisk: »Kan du udholde det?«.

Det hedder ogsaa i en sjællandsk Talemaade: »Magelighed er en god Ting, hvor den findes«.

Naar vi nu lægge alt sammen: Forsigtighed, Blufærdighed og Magelighed, hvilke Ting som oftest ere til Stede paa een Gang, da forstaa vi nok, at det kan være noget svært at faa Sjællænderen med

Ungdommen har et stærkere udviklet Legeme, men har til Gengæld mistet Barndommens friske Glans. Saaledes er det med Sjællænderen. Han er ikke saa køn som Fynboen, men er gennemgaaende bredere af Bygning, i Ansigtet som i Krop, og har et mere sindigt og roligt Væsen.



EFTER MIDDAGEN. Tegning af Wilh. Marstrand.

Arkivernes dag.

Trekantens Slægthistoriske Forening deltog i Arkivernes dag med en udstilling på arkiverne i Kauslunde-Gamborg, Esperup, Middelfart og Fredericia. Årets tema var ”Mennesket i Arkivet”. Mange interesserede mødte op for enten at kigge lidt på slægten eller for i det hele taget at se, hvad et lokalhistorisk arkiv havde at byde på. Hvert lokalarkiv var bemandet med bestyrelsesmedlemmer.

Asperup Lokalhistoriske Arkiv.

På Asperup Lokalhistoriske Arkiv mødte en halv snes interesserede op for at se udstillingen. En af de besøgende var en direkte efterkommere efter de i udstillingen omtalte personer. Der blev tegnet et nyt medlem til foreningen.



Historiens Hus, Middelfart.

Udstillingen på Historiens Hus i Middelfart var godt besøgt. Der var ca. 30 personer med stor interesse for Slægts - og Lokalhistorie. Desværre var der også åbent hus på Grimmer Hus i samspil med Trapholdt i Kolding, det har nok indvirket på besøgstallet. På trods af det, var de tilstedeværende enige om at det havde været en god dag



Kauslunde-Gamborg Lokalarkiv



Det samme gjorde sig gældende i Kauslunde - Gamborg Lokalarkiv. Der var to store begivenheder i Lillebælthallerne som også trak folk til, men det var en meget hyggelig dag. Man var så heldige, at en søn af den som udstillingen drejede sig om, Pumpemanden på Smutvejen, kom og så udstillingen.

Han er i dag 91 år med en hukommelse, så folkene på arkivet fik fat i blyant og papir for at få det hele med.

Lokalhistorisk Arkiv for Fredericia og omegn.

Fredericia Lokalhistoriske Arkiv var pænt besøgt. En af de første (Billedet) var meget interesseret i sin slægt og fik virkelige resultater med hjem. Mange kom også for at se filmen om det gamle Fredericia.

Vores udstilling var - som tidligere - pænt placeret, og der var mulighed for at gå på internettet, for at se de mange slægtshistoriske muligheder der.



Tema – aftenerne 2007

D. 24. oktober var første aften i rækken af tema - aftener. Jesper Ratjen lagde ud med at fortælle om programmet "Daisy" under Dansk Data Arkiv. Jesper havde fundet nogle eksempler frem om dødsattester der kan findes under "Sundhedskollegiet" og strækker sig over perioden fra 1815 - 1915, men man må ikke forvente den helt store gevinst ved at benytte denne side. Den er som så meget andet indenfor slægtsforskningen noget mangelfuld. Jesper var også omkring vaccination, der blev indført ved lov i 1810.



Det var den store dødelighed, 15 - 20 % af de der blev smittet med kopper døde, der fik regeringen til at indføre den tvungne vaccination.

Det var en engelsk læge, der omkring 1800 fandt ud af, at malkepigerne aldrig blev smittet med kokopper, derfor lavede han forsøg med indpodning af materien fra kokopper og den opfindelse gør, at sygdommen nu er udryddet. Vaccinationerne kan være indført i kirkebøgerne, fordi det kunne være præsten der foretog en vaccination, andre steder i en "Vaccinationsprotokol".

Vi fik også en "smagsprøve" på 'Medicinalberetninger'. Det var de praktiserende læger rundt om i landet, der indsendte rapporter til Sundhedskollegiet om den generelle sundhedstilstand i befolkningen, samt beretninger om måden at behandle forskellige sygdomme på og ikke mindst resultatet af behandlingen. Det kan være barsk læsning. Der var 21 deltagere.

31. oktober var det Alex Kristensen der var "på". Sidste år havde Alex også et indlæg med billedbehandling på computer. Det lykkedes ikke helt på grund af et udstyr, der ikke virkede efter hensigten, men det gjorde det i år, et flot indlæg. Jeg vil ikke referere hans indlæg, det er min viden om en PC ikke god nok til, men Alex har lavet en rigtig god og brugbar manual, der kan guide folk igennem hele processen og den fik vi udleveret. Alex fik meget ros fra de tilstedeværende.

Han fortæller i et sprog som alle kan forstå og gør ikke tingene sværere end de er. Det var en meget indbringende aften og de fremmødte var videbegærlige og engagerede. Der var mange spørgsmål og Alex svarede gerne på dem alle, han ved en masse om de der ting og er ikke bleg for at hjælpe andre. Tak for en god oplevelse Alex. 36 var mødt op, og 36 gik hjem med en fantastisk oplevelse.

6. november 07

Det var tingbøgerne og deres indhold Kjeld fortalte om.

Det vil være umuligt at beskrive, alt det der kom frem, lige fra Kongens Retterting i 1661, som er over Landsting, Herredsting, Birketing og Byting, der er meget at holde styr på. Har man mod på det, er der som sagt masser af digitale kilder, det er bare om at finde dem, Kjeld og Ruth har adskillige ringbind fulde af oplysninger hentet ned fra "nettet".

Kjeld beskriver også noget af indholdet i Christian den Femtes "Danske Lov af 1683", men igen vil det være umuligt at beskrive indholdet. Kjeld har ved en tidligere lejlighed fortalt om "Danske Lov" så der er sikkert flere, der har notatet om dette emne. Vi var 36 fremmødte medlemmer, der igen fik en god oplevelse.

20. november 2007

Jesper Ratjen leverede et fint oplæg til arbejde med kort, og de 30 fremmødte fik udleveret liste over "Nogle vigtige kortudgivelser", herunder ældre topografiske kort.

Jesper gennemgik de forskellige kort og vi fik udleveret litteratur liste.

Sluttede med at gå på internettet og viste os de muligheder der var her for at erhverve kort til slægtsforskningen eller slægtsbogen. Nævnte også priser og gennemgik et eksempel fra "Det kongelige bibliotek". 30 fremmødte.

27. november 2007

Jens Hansen fortalte om Landbrugstællingerne, der i perioden 1861 til 1881 kan fortælle os om hvad den enkelte bonde ved navn, dyrkede på sine marker og hvilke husdyr han havde. Disse arkivalier findes på Rigsarkivet under Amt, Herred og Sogn. 25 fremmødte.



Tips om gode hjemmesider på nettet.

Har man i sin slægt personer, der er udvandret, og man har svært ved at finde dem i det fremmede, er det en god ide, at finde ud af hvordan de forlod Danmark.

Her kan passagerlisterne være en stor hjælp. Mange er lagt ud på nettet.

Til Amerika og Canada



Illustr. Kataloger, Kort, Planer etc. tilsendes gratis og Forespørgsler besvares beredvilligt af

Passager Afdelingen. Kongens Nytorv 8
Kjøbenhavn K

og de befuldmægtigede Agenter i Provinserne.

Alle skulle sejle for at komme til USA og Canada, og fra Københavns Politis udvandreprotokoller har vi udvandredatabasen emiarch.dk, og fra USA indvandrer-protokollen ellisland.org og castlegarden.org.

På hjemmesiden: home.att.net/~weemonster/online/online.html er der samlet en række links til passagerlister fra diverse udvandrerskibe.

Annonce fra "DANMARK, Illustreret Almanak, 1915".

Passagerlister fra Engelske havne for årene 1890-1899 findes på adressen: www.findmypast.com/HomeServlet, men her skal man betale for oplysningerne.

---ooo000ooo---

Kauslunde-Gamborg Lokalhistoriske Arkiv

Oplyser, at næste udstilling hedder **Skræddere og sypiger i Kauslunde-Gamborg sogne**. Udstillingen åbner søndag den 2. marts 2008 kl. 14.00 i arkivet, Assensvej 179, Hyllehøj.



Nogen skal jo gi' dig et pengeinstitut i øjenhøjde

Ring og få en aftale.
Hos os eller hos dig.
Et møde er helt uforpligtende.

 **MIDDELFART
SPAREKASSE**
- vi har overblik til dig

Middelfart afdeling
Algade 69
5500 Middelfart
Telefon 64 22 22 22
www.MidSpar.dk



MV-TRYK a/s

Værkstedvej 28 · Postbox 68 · 5500 Middelfart
Tlf. 64 41 15 62 · Fax 64 41 17 29
Info@mvtryk.dk